



Samenvatting preek over Prediker 10:1 en Matteüs 13:33

‘Een goede voorbereiding is het halve werk.’ Maar hoe goed je dingen ook bedacht hebt, je kunt altijd pech hebben. Hoeveel invloed heb je eigenlijk op je leven?

1. Kwestie van goed nadenken?

Door eerst na te denken, kun je je veel ellende besparen. Prediker noemt dat wijsheid. Wijsheid is niet hetzelfde als dat je een hoog IQ hebt. Wijsheid is een kwestie van even nadenken, van praktische levenswijsheid. Zulke wijsheid helpt je om in het leven goede keuzes te maken. Wijsheid is dus erg nuttig. Maar is het alles? Is het leven een kwestie van goed nadenken?

2. Nadenken is niet alles

Hoe goed wijsheid ook is, het is niet alles. Je hebt niet overal invloed op. Prediker gebruikt het voorbeeld van zalf: hoe goed je die ook hebt gemaakt, een dode vlieg bederft alles. Dwaasheid doet de wijsheid teniet. Dwaasheid kan zijn dat je zelf iets bent vergeten, dat je zelf dwaas bent. Het kan ook zijn dat anderen jouw wijsheid bederven: je bent niet alleen op de wereld. En op omstandigheden heb je ook geen invloed. Onze invloed op het leven is maar beperkt: het leven is niet maakbaar.

3. Gods dwaze koninkrijk

Een sprong in de tijd naar Jezus. In Matteüs 13:33 vertelt hij een gelijkenis die lijkt op wat Prediker vertelt: Gods koninkrijk lijkt op zuurdesem. Net als de dwaasheid bij Prediker, doortrekt Gods koninkrijk alles. Gods wijsheid laat zich niet tegen houden. Deze wijsheid is voor mensen dwaas. God maakt voor mensen dwaze keuzes, en christenen ook. Zoals bijvoorbeeld in de eerste eeuwen: christenen die bereid waren te sterven voor hun geloof of af te zien van succes om zo anderen te helpen.

4. Wees dwaas voor mensen

Er is iets veel mooiers dan ons eigen leven dat niet maakbaar is: Gods koninkrijk. Wees dwaas voor mensen en zoek het koninkrijk van God. Dan gaat het in de keuzes die je maakt niet meer om jouw leven, maar om Gods koninkrijk. Net als die christenen uit de eerste eeuwen, en vele andere christenen die ons zijn voorgegaan. Durf je dwaze keuzes te maken, mag het christelijk geloof ook jouw leven kosten? Vaak lijkt het alsof christenen voor precies dezelfde dingen leven als niet-christenen. Zoek liever eerst Gods koninkrijk. En de rest komt dan wel!

Ijsbreker

Laat iedereen een nieuwsbericht zoeken en meenemen waarin hij of zij het soort dwaasheid herkent waarover Prediker het heeft in hs. 9:13-10:20. Houd een rondje waarin iedereen vertelt waarom hij/zij juist dit bericht heeft meegenomen. Heeft zo'n bericht ook invloed op je geloof in God? Hoe of waarom?

Neem een groot stuk behangpapier. Schrijf daarop, op flinke afstand van elkaar het woord “Wijs” en het woord “Dwaas”. Zet rond deze twee begrippen zoveel mogelijk woorden, die volgens de Bijbel te maken hebben met wijsheid respectievelijk dwaasheid.

Vragen voor gesprek op kring of thuis

Wat vinden mensen in onze tijd en cultuur doorgaans wijs? En wat vinden ze dwaas? Komt dat overeen met wat in de Bijbel wijs en dwaas wordt gevonden of zijn er verschillen?

Laat jij je in je opvattingen over wijsheid en dwaasheid vooral door de cultuur beïnvloeden of door de Bijbel. Of is daar niet zoveel verschil tussen? Leg eens uit.

Materieel bezit is voor de meeste mensen belangrijk, het geeft status. Heb jij ook de neiging om hetzelfde te reageren als de mensen in de stad van prediker 9: 13-15?

Wat kun je er aan doen om ook de mensen die "arm" zijn, minder status hebben serieus te nemen?

In de preek komt naar voren dat je wel wijs en verstandig kunt zijn, maar dat je nooit alles in de hand hebt. Hoe ga je daar mee om? Kan het geloof in God je daarbij helpen?

Volgens Prediker ligt dwaasheid altijd op de loer. Herken je dat bij je zelf? Zo ja, hoe en waar? Wat zou je kunnen doen om dwaasheid te vermijden?

Welke mensen vind je wijs? Wat zou je kunnen doen om zelf een wijs mens te worden? Misschien kan Jacobus 3:13-18 hierbij helpen.

Een beetje dwaasheid maakt de beste wijsheid ranzig. Maar ook: Het koninkrijk van God is als zuurdesem die drie zakken meel doordeseemt. Kun je van dat laatste ook voorbeelden noemen?

Lees 1 Korintiërs 1:18-25. Lees vers 25 nog een keer en denk er in stilte een paar minuten over na. Maak eventueel aantekeningen. Vertel elkaar daarna wat er bij je op kwam.

Denk na over de wijsheid van Jezus Christus (Lucas 21:15; 1 Korintiërs 24,30; Kolossenzen 2:2-3). Wat houdt deze wijsheid in?

Welke “dwaze” keuzes maak jij als Christen omwille van het Koninkrijk?

Spreuk

“Het verschil tussen een dwaas en een wijs man is niet dat de wijze zoveel weet, maar dat de dwaas nooit leert.”