

Romeinen 5:6 – Feest van genade!

Deel 3 van het gemeenteproject 'Feest van Genade'. 'Genade' is voor christenen een bekend woord. Maar zitten er geen addertjes onder het gras? Durf je Gods genade wel te vertrouwen?

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie

Zingen: Psalm 32 : 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: 'Ik ben' (Sela) : 1, 2, 3 en 6 (refrein na 2, 3 en 6)

Gebed

Kinderen naar club

Lezen: Romeinen 5 : 1 – 11

Zingen: GKB Gezang 140 : 2 en 3

Preek over Romeinen 5 : 6

Zingen: Psalm 103 : 1, 3 en 4

Kinderen terug

Kinderlied

Lezen wet

Zingen: Opwekking 428

Gebed

Collecte

Zingen: Psalm 145 : 1 en 3

Zegen

Feest van genade!

Inleiding

dia 1 – adder

Afgelopen week stond een zwaar onderwerp centraal: zonde.

Gelukkig gaan we deze week verder met genade.

Dat lijkt mij een verademing, of...

Genade is iets prachtigs, dat je iets krijgt zonder dat je het verdient,

maar meestal vertrouwen we het niet!

‘Er zal vast een addertje onder het gras zitten.’

Het is ook logisch dat wij zo denken,

dat krijgen we al heel jong aangeleerd.

In onze wereld gaan we helemaal niet zo genadig met elkaar om.

En daar kun je maar beter rekening mee houden.

Als iets te mooi lijkt om waar te kunnen zijn, dan is dat het meestal ook...

dia 2 – hotel

Soms kun je ergens heel goedkoop een hotelovernachting boeken.

Voor maar 10 euro per persoon kun je overnachten

in een hotel met uitzicht op de zee.

Dat is een koopje toch?

En je krijgt er veel voor terug.

Je bent even lekker weg van huis,

hoeft eens niet te koken,

kunt een heerlijke avondwandeling maken over het strand,

en met een beetje geluk zie je zelfs de zon ondergaan.

Mij lijkt dat in ieder geval wel wat!

Totdat je geboekt hebt...

Eerst blijkt dat je naast die 10 euro per persoon

ook 20 euro administratiekosten moet betalen.

Nou ja, toe maar, het blijft niet duur.

O, en dan moet je ook nog betalen voor het bedlinnen,

weer 5 euro per persoon.

En houd die portemonnee nog maar even open,
want voor het verplichte ontbijt mag je ook 10 euro betalen.
En het diner natuurlijk: 30 euro.

Hebben we het dan gehad?

Nee, de toeristenbelasting wordt ook apart verrekend,
en als je helemaal pech hebt moet je ook nog schoonmaakkosten
betalen.

Dat goedkope hotel heeft dus heel wat addertjes onder het
gras.

En als je dat één keer hebt meegemaakt, houd je er voortaan
wel rekening mee.

dia 3 – bloemen

We vertrouwen het niet zo als iets te mooi lijkt.

Als je op straat een bos bloemen in je handen krijgt gedrukt
door iemand die zegt:

‘ik heb vandaag zin om bloemen weg te geven, alsjeblieft’,
dan denk je al snel ‘wat zou die toch van me willen?’

Zelf doen we er ook aan mee.

Als je iemand op een feestje uitnodigt,
verwacht je dat je ook eens terug wordt uitgenodigd.

En als iemand jou op je verjaardag een duur cadeau geeft,
voel je je verplicht om ook een duur cadeau terug te geven.
We zijn niet zo goed in genade...

dia 4 – feest van genade

Het klinkt mooi, dat God genade met mensen heeft,
maar wat zijn de addertjes onder het gras?

Of... zou dat bij God toch anders zijn?

Daarover schrijft Paulus in Romeinen 5.

Over dat er bij God geen addertjes onder het gras zijn,
dat genade echt genade is.

En daarom is het met recht een feest van genade.

1. Hulpeloze mensen

dia 5 – hulpeloze mensen

Gods genade kunnen we goed gebruiken.

Dat benadrukt Paulus in dit gedeelte keer op keer:

'wij waren hulpeloos,'

'wij waren schuldig,'

'wij waren zondaars,'

'wij waren Gods vijanden.'

dia 6 – ik wil niet hulpeloos zijn

Ik weet niet of je zo tegen jezelf aankijkt.

Ik moet wel even slikken: 'hulpeloos? Gods vijand?'

Ik denk liever wat positiever over mijzelf.

Maar vorige week hebben we het al uitgebreid over 'zonde' gehad.

Zonde is niet alleen het overtreden van een aantal regels,

zonde is ook God op afstand houden

en jezelf belangrijker maken dan hem.

En dan snap ik Paulus wel.

Toch is het moeilijk te accepteren.

Ik wil niet hulpeloos zijn!

Ik wil dat als God naar me kijkt, hij trots op mij kan zijn!

Ik wil wat moois van mijn leven maken.

Er is werk aan de winkel.

dia 7 – proberen jezelf te verbeteren

Als je hoort dat je iets niet goed doet, wil je het graag verbeteren.

Ik heb een keer in de zomervakantie een baantje als krantenbezorger gehad.

Om 5 uur m'n bed uit en met een slaperige kop kranten bezorgen...

En als je de krant ergens vergeten was, kreeg je dat de volgende dag te horen.

Dat is bij mij gelukkig maar een keer gebeurd,

maar ik voelde me toen wel heel erg tekortschieten.

De volgende weken heb ik er steeds extra goed op gelet

dat ik bij dat huis wel een krant door de brievenbus deed.

Van je fouten moet je leren.

Met zonde willen we dat ook het liefst.
Als je verslaafd bent aan computerspelletjes,
en je weet dat het niet goed is,
dan wil je er graag mee stoppen.
Als je van jezelf weet dat je anderen makkelijk beledigt
omdat je zonder na te denken alles eruit floept,
dan wil je graag jezelf wat meer inhouden.
Als je baalt dat je leven met God een puinhoop is,
omdat je gewoon niet aan hem toekomt,
dan wil je het graag beter doen.

dia 8 – ik kan het niet alleen
Maar steeds loop je er tegenaan: het lukt niet!
We kunnen wel beter ons best doen,
maar sommige problemen zijn gewoon te groot.
Wat maken we een puinhoop van ons leven,
want zonde maakt alles kapot.
We kunnen elkaar niet meer vertrouwen.
En wat kun je soms boos zijn op jezelf:
'waarom heb ik niet wat vriendelijker gedaan?'
Van buiten lijkt het alsof we heel wat zijn,
maar wat zijn we hulpeloos en kwetsbaar.

2. Feest van genade

dia 9 – feest van genade
En dan zijn de woorden van Paulus echt een feest.
Hij zegt dat Jezus voor zulke hulpeloze mensen gestorven is.
God ziet hoe mislukt en hulpeloos wij zijn.
Maar hij trekt zich niet van ons terug!
Jezus komt om te doen wat wij zelf niet kunnen: het weer goed
maken met God.
En dat heeft Jezus gedaan:
we waren hulpeloos en vijand van God, maar nu niet meer!
Paulus zegt: we zijn al met God verzoend.

dia 10 – Gods liefde hangt niet van jou af
Wat een ruimte geeft dat!
Ik hoef mijzelf voor God niet te bewijzen.

Ik hoef niet mijn best te doen zodat God trots op mij kan zijn.

Ik hoef voor God geen dingen te verzwijgen omdat ze lelijk zijn.

God weet precies wie je bent.

Weet precies hoe je hem probeert te ontlopen.

En hij laat zich niet door jou tegenhouden.

Gods liefde hangt niet van jou af.

Je kunt Gods liefde niet op een of andere manier verdienen.

Je kunt die liefde alleen maar ontvangen.

dia 11 – voor God hoef je je niet te verstoppen

Wat je ook doet, God zegt bij voorbaat al dat hij je wil vergeven.

Daarom hoef je bij hem geen mooi weer te spelen, maar kun je al het lelijke en slechte in je leven bij hem neerleggen.

Bij de Amerikaanse schrijver Miroslav Volf kwam ik daarover een prachtig verhaal tegen dat ik graag met jullie wil delen.

Het gaat over Esther.

De moeder van Esther was verslaafd aan alcohol, en toen Esther 9 jaar was, heeft ze haar gezin in de steek gelaten.

Als Esther ergens in de 20 is, besluit ze haar moeder op te zoeken.

Ze vraagt haar moeder om vergeving, omdat ze nooit meer contact met haar moeder heeft opgenomen.

En haar moeder vergeeft haar.

Je zou verwachten dat de rollen nu ook omgedraaid worden: dat Esthers moeder om vergeving vraagt, dat ze er als moeder niet geweest is

dat ze haar dochter in de steek heeft gelaten.

Maar ze doet het niet.

Het blijft een tijd stil.

Tot Esther zegt: 'mama, je hebt me in de steek gelaten, maar ik vergeef je.'

Pas toen ze dat gezegd had, durfde haar moeder haar schuld onder ogen zien.

Pas toen durfde ze om vergeving te vragen.

Esther laat iets over God zien.

God zegt ook: 'ik weet wat je gedaan hebt, je hebt me gekwetst,

maar ik vergeef je, ik houd van je,
en er staat niets meer tussen ons in.'

Wat een opluchting is dat:

ik hoef niet bang te zijn voor God, ik hoef me niet voor hem te verstoppen.

dia 12 – Jezus ruilt met je

Dat betekent trouwens niet dat God zegt:

'ach, weet je, het valt allemaal wel mee, zand erover.'

God neemt zonde serieus.

Zo serieus dat Jezus ervoor is gestorven.

Hij wil met je ruilen.

Hij de dood, en wij het leven.

Hij Gods toorn, en wij zijn liefde.

Dat is pas een feest van genade!

3. Ook voor mij?

dia 13 – ook voor mij?

Maar wacht even, zitten hier geen addertjes onder het gras?

Dit is toch te mooi om waar te zijn?

Voor 10 euro krijg je geen compleet verzorgd arrangement in een hotel aan zee,

zo makkelijk kan Gods liefde toch niet zijn?

Wat staat er tegenover, wat wil hij nu van mij?

En als ik nu steeds dezelfde fout blijf maken?

Als ik God en mijzelf blijf teleurstellen?

Is die genade wel voor mij?

dia 14 – vrouwe justitia

We zijn niet aan genade gewend.

De genade die God geeft, is zo groot,

die vind je nergens in deze wereld.

Als een gevangene een bepaald deel van zijn straf heeft uitgezeten,

wordt hij vaak vrijgelaten.

Dat zou je als genade kunnen zien.

Maar daar horen wel wat voorwaarden bij!

Hij mag bijvoorbeeld niet in de buurt komen

van de plaats waar hij zijn misdrijf heeft gepleegd.

En wordt hij in zijn proeftijd weer opgepakt,

dan krijgt hij een extra zware straf.

dia 15 – genade als herkansing?

Zo kijken we ook vaak tegen Gods genade aan.

Ik betrap mijzelf daar in ieder geval wel op.

Dat genade betekent dat je een nieuwe kans krijgt,

maar dat je die kans niet moet verprutsen.

Dat je moet bewijzen dat je ervan hebt geleerd.

Want Gods genade moet wel grenzen hebben.

dia 16 – voor God ben je al geen zondaar meer!

Niet dus!

Gods genade heeft geen grenzen.

Bij God kun je niet te slecht zijn.

Paulus zegt dat Jezus voor je is gestorven toen je nog zondaar was.

Wat een wonder is dat!

En Paulus maakt dat nog extra duidelijk door te zeggen dat maar weinig mensen bereid zijn voor een ander te sterven, maar dat Jezus zelfs voor zijn vijanden is gestorven.

Zo ver is God gegaan, en daardoor zijn we al vrijgesproken, zijn we al met God verzoend.

We waren zondaar, maar als God naar je kijkt, ziet hij geen zondaar meer, hij ziet Jezus.

En Paulus gaat nog verder:

‘als God al zo ver is gegaan, als het goed is tussen hem en jou,

dan is helemaal zeker dat God ook verder gaat.

God maakt af waar hij mee begonnen is.'

Soms kan ik dat moeilijk geloven.

Wat mij dan helpt, is de gedachte dat God een Vader is.

Ik ben zelf ook vader, en ik houd van mijn kinderen.

En wat ze ook allemaal zullen uitspoken,

ik zal van ze blijven houden.

Ze gaan vast kattekwaad uithalen waar ik stiekem om moet lachen.

Ze zullen me misschien ook kwetsen.

Maar dat verandert niets aan dat ik van ze houd.

Zo is het met Gods liefde ook: die is niet afhankelijk van wat jij doet.

dia 17 – geloof: accepteer Gods genade

Is er dan niets wat we voor Gods genade moeten doen?

In ieder geval niet iets om het te verdienen.

Paulus zegt nog wel: 'op grond van ons geloof'.

Is dat dan toch nog het addertje onder het gras?

Paulus bedoelt niet dat je wel vroom genoeg moet zijn.

Waar het om gaat, is dat je Gods liefde accepteert.

Dat je zegt: 'ja God, ik ben hulpeloos, ik heb uw genade nodig!'

En ik geloof dat God zelfs met dat geloof helpt.

4. Leef uit genade!

dia 18 – leef uit genade

Gods genade is prachtig.

Prachtig om over te horen,

prachtig om over te zingen,

maar nog prachtiger om uit te leven.

Want als je genade leert kennen, wordt je er ook een ander mens van.

dia 19 – leven in een prestatiecultuur

In onze wereld zijn prestaties heel belangrijk:

we leven in een prestatiecultuur.

Je hoort erbij, je bent iemand, als je wat gepresteerd hebt.

Als je je opleiding met mooie cijfers haalt,
als je je omhoog werkt in je bedrijf,
als mensen je naam kennen uit het nieuws.
Op school gebeurt het wel eens
dat docenten voorlezen welke cijfers op een toets zijn
gehaald.
Je kunt jezelf dan vergelijken met anderen,
en trots zijn met je cijfer, of juist niet.
Sommige bedrijven houden scores bij van wat hun werknemers
doen
en publiceren dat op een informatiebord.
Je ziet direct of je harder werkt dan je collega's.
Wie je bent, hang af van wat je doet.

dia 20 – voor God hoef je jezelf niet te bewijzen
Ik wordt daar heel moe van, altijd moeten presteren.
En dan is genade prachtig!
Voor God hoef je jezelf niet te bewijzen.
God houdt al lang van je!
Je hoeft je geen zorgen te maken over hoe God naar je kijkt.
Je bent een vergeven zondaar, een geliefd kind.
Je bent niet iemand om wat je doet, maar om Jezus.
Paulus heeft het over Gods liefde in je hart:
dat geeft rust, vertrouwen en hoop.

dia 21 – je doet ertoe omdat Jezus zijn leven gaf
En dat maakt ook uit voor het 'gewone' leven.
Ja, je moet soms hard werken, en soms komt er veel tegelijk op
je af.
Maar wat geeft het een ruimte als het daar niet meer vanaf
hangt
of jij iemand bent, of jij ertoe doet.
Je doet ertoe omdat God van je houdt.
Niet omdat je mooie cijfers haalt.
Niet omdat je promotie kunt maken.
Niet omdat je zo'n geweldige moeder bent.
Niet omdat je tuin zo keurig verzorgd is.

Niet omdat je zo vrijgevig bent.
Maar omdat Jezus zijn leven voor je heeft gegeven.
Genade maakt je vrij!

In Romeinen 8 schrijft Paulus:

'Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard,
maar hem omwille van on allen heeft prijsgegeven,
ons met hem niet alles schenken?

Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?

God zelf spreekt hen vrij.

Wie zal hen veroordelen?

Christus Jezus, die gestorven is, meer nog,
die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor
ons. (...)

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen nog
machten noch krachten,
heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in
de schepping is,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Genade is prachtig.

Reden voor groot feest.

Vier dat je vrij bent!

Amen.