

Numeri 13:30-14:10a

Vertrouw jij God?

Vertrouwen: wat is dat eigenlijk? Kaleb is een held in zijn vertrouwen op God. Hij laat zien dat vertrouwen meer is dan vrome praatjes. Welk verschil maakt vertrouwen in jouw leven? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie

Zingen: Opwekking 720 en 'Oceans' (Hillsong, Engels)

Sil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 764

Gebed

Preek (met tijdens preek lezing: Numeri 13 : 30 – 14 : 10a, BGT)

Zingen: Psalm 121

Geloofsbelijdenis: Opwekking 347

Gebed

Collecte

Zingen: Opwekking 123 = GKB Gezang 160

Zegen

Zingen: 'Ik ben' (Sela)

Vertrouw jij God?

1. Vertrouwen

dia 1 – vertrouw jij God?

Ik val maar met de deur in huis: vertrouw jij God?

Vanmiddag gaat het over een zekere Kaleb.

Misschien denk je nu: 'Kaleb? Nooit van gehoord...'

Mooi, dan wil ik hem graag aan je voorstellen.
Want ik heb iets met Kaleb.
Hij is één van mijn favoriete bijbelpersonen,
een held op wie ik graag wil lijken.
Dat heeft te maken met zijn vertrouwen op God.

dia 2 – buienradar

Maar wat is vertrouwen eigenlijk?

Een voorbeeld.

Je zit met je liefje op de bank bij je schoonouders,
en je bent je schoonfamilie wel even zat.

Lieve mensen hoor, dat is het probleem niet,
maar je wilt even ontsnappen, even naar buiten, even met z'n
tweën zijn.

Maar het regent, de hele dag al...

Samen onder een paraplu kan best romantisch zijn,
maar is toch niet helemaal jouw ding...

Gelukkig is daar Buienradar.

Over een kwartier wordt het droog,

en dat blijft het dan een uur, als je Buienradar mag geloven.

Dat doe je, en vlak voordat het volgens Buienradar droog
wordt,

staan jullie op om even naar buiten te gaan.

De paraplu laat je thuis, want over een uur ben je wel weer
terug.

Dát is vertrouwen.

Je vertrouwt Buienradar.

Je gelooft dat Buienradar gelijk heeft en daarom pas je je er
op aan.

dia 3 – phishing

Vertrouwen is niet altijd goed.

Bijvoorbeeld als je mail krijgt van de ING-bank:

'Geachte klant,

We ondervinden technische werkzaamheden op het Internet
Division van de ING bank.

Het betreft de installatie van nieuwe beveiligingssoftware

voor 2017.

Voor deze installatie om succesvol te zijn, moet je onderstaande link om uw gegevens te bevestigen door de toegang tot de onderstaande link.'

Het zal duidelijk zijn: dit is post van een bende criminelen die maar al te graag wil dat jij op een link klikt, zodat zij jouw bankrekening kunnen overnemen.

Gelukkig lijkt het Nederlands van Google Translate in niets op het Nederlands dat jij en ik praten, dus dan weet je direct dat je vooral niet op die link moet klikken.

Criminelen proberen je vertrouwen te winnen.

Ze willen dat je gelooft dat zo'n mail echt is en dat je daarom op de link klikt.

dia 4 – vertrouwen: 1. iemand geloven, 2. er wat mee doen

Vertrouwen heeft dus met twee dingen te maken:

dat je iets of iemand gelooft – bijvoorbeeld Buienradar of de nep-ING –

maar dan ook dat je er iets mee doet – naar buiten gaan, paraplu thuislaten, op een link klikken.

Daarover gaat ook het volgende filmpje.

(Het hoort bij de Youth-Alpha, dus misschien heb je het al eens gezien.)

dia 5 – filmpje

2. Kaleb: held in vertrouwen

dia 6 – sinai

Of je iemand vertrouwt, blijkt in de praktijk.

Daarmee komen we bij Kaleb.

Kaleb bracht zijn vertrouwen op God in de praktijk.

Hij leefde meer dan 3000 jaar geleden, in de tijd van Mozes.

Je komt hem tegen in het bijbelboek Numeri.

De Israëlieten zijn ontsnapt uit Egypte,

en reizen nu door de woestijn op weg naar het beloofde land: Kanaän.

Ze komen al in de buurt.

dia 7 – verkenner

Mozes stuurt 12 verkenners vooruit.

Ze komen razend enthousiast van hun missie terug:
wat een fantastisch land is het!

Alleen zijn de Israëlieten niet de enigen die er wel willen
wonen.

Er wonen al andere volken.

Reuzen, volgens de verkenners.

Mozes denkt toch niet echt dat de Israëlieten Kanaän kunnen
binnenwandelen,

en dat die reuzen dan plaats maken?!

Ze zullen moeten vechten voor hun plek.

Volgens de verkenners een kansloze missie.

Maar dan neemt Kaleb, 1 van de 12, het woord.

Laten we het lezen: Numeri 13 : 30 – 14 : 10a.

dia 8 – Numeri 13-14

dia 9 – waarom is Kaleb een held?

Dát is dus Kaleb.

Ik zei al: 1 van mijn favoriete bijbelpersonen.

Een echte, dappere held.

Van 2 dingen ben ik echt onder de indruk.

dia 10 – 1. Kaleb vertrouwt op God (vertrouwen)

Het eerste is Kalebs vertrouwen op God.

De andere verkenners – behalve Jozua, hij staat aan de kant
van Kaleb –

de andere verkenners geloven er niets van
dat het land Kanaän op een dag voor hen zal zijn.

Kaleb gelooft het wel.

Niet omdat hij zo'n krachtpatser is

die de reuzen hoogstpersoonlijk weg zal meppen.

Kaleb voelde zich bij die reuzen ook een klein en slap
mannetje.

Hij had, net als de anderen,

gebeden dat ze niet ontdekt zouden worden.

Want dan zouden ze echt in de problemen zitten!

Kaleb weet, net als de andere verkenners,
dat ze geen schijn van kans maken.

Maar in 1 ding verschilt Kaleb van de anderen:

Kaleb gelooft dat God sterk is.

De Israëlieten zijn geen partij voor die reuzen, maar God wel!

Voor Kaleb is het simpel:

God heeft beloofd dat de Israëlieten Kanaän krijgen –
dan zal God hen Kanaän geven!

Hij heeft geen idee hoe God dat wil gaan doen,
maar hij heeft er het volste vertrouwen in dát God het zal
doen.

Voor Kaleb is geloven geen theorie.

Ik zei al dat vertrouwen met 2 dingen te maken heeft.

Vertrouwen is dat je iemand gelooft, en dat doet Kaleb:
hij gelooft dat God er wel voor zorgt dat ze Kanaän kunnen
innemen.

Vertrouwen is óók dat je er wat mee doet.

Kaleb probeert, ondanks alle gevaren, het volk mee te krijgen
naar Kanaän.

Kaleb is geen man van vrome praatjes,
zijn geloof is zijn leven!

dia 11 – 2. Kaleb durft alleen te staan (uitsluiting)

Er is nog iets wat ik mooi vind aan Kaleb:

niemand kan hem op andere gedachten brengen!

Kaleb is nog niet uitgesproken

of de andere verkenners gaan al tegen hem in:

‘luister toch niet naar Kaleb!

We hebben hier wel te maken met échte reuzen.

God wil toch niet dat we onszelf in gevaar brengen?

Echt, het is beter dat we in de woestijn blijven.’

Al snel staat Kaleb, met zijn medestander Jozua, tegenover het
volk.

Iedereen is tegen hem.

Ze beginnen hem uit te joelen, willen hem zelfs stenigen.

Maar Kaleb blijft staan voor wat hij heeft gezegd.
Hij blijft op God vertrouwen, ook al is hij de enige.
Dan ben je toch een held?!

3. Kun jij een Kaleb worden?

dia 12 – kun jij een Kaleb worden?

Veel mensen dromen ervan een held te zijn, maar zullen het nooit worden...

Je kunt bewondering hebben voor Lady Gaga,
omdat ze zo zelfbewust is en niets geeft om wat anderen vinden,

maar tegelijk kun je zelf heel bang zijn voor anderen.

Niet iedereen is een held.

Maar God wil wél dat jij net als Kaleb op hem vertrouwt!

Jezus zegt in Johannes 3:

‘Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft.

Iedereen die in hem gelooft’ – je mag ook zeggen: iedereen die op hem vertrouwt,

‘zal niet sterven, maar voor altijd leven.’

Vertrouwen doet ertoe!

dia 13 – 3 drempels: zorgen

Het is alleen zo lastig.

Laten we eens 3 drempels bekijken.

Drempel 1, dat zijn zorgen.

Je ziet alles wat verkeerd kan gaan en je wordt er bang van.

Grote wereldproblemen, maar ook dingen in je eigen leven:

je bent bang dat je straks met een grote studieschuld werkloos bent,

je bent bang dat je vrienden je niet accepteren zoals je bent,
of je bent bang dat je altijd alleen zult blijven.

Die dingen kunnen zo groot worden, dat je God niet meer durft te vertrouwen.

De 10 verkenners denken dat de problemen voor God te groot zijn:

ze zijn bang voor de Kanaänieten,

maken zich zorgen dat ze nooit van hen kunnen winnen.
Hun angst duwt hun geloof in God weg.

dia 14 – controle (rekenmachine)

Drempel 2 is controle.

Ik ben een control freak dus dit is een drempel die bij mij past.

Ik weet graag van tevoren waar ik aan toe ben.

Bijvoorbeeld toen ik mijn rijbewijs haalde:

ik ging voor een garantiepakket, een rijbewijs voor een vast bedrag.

Wel wat duurder dan losse lessen,

maar je weet wel dat je rijbewijs niet duurder gaat worden.

Controle houden is fijn!

Dat vinden die 10 verkenners ook:

ze berekenen wat het leger van Israël kan,

en komen tot de conclusie dat ze kansloos zijn.

Ze willen de touwtjes in handen houden.

Vertrouwen is nu juist de controle aan God geven.

dia 15 – tevredenheid (hangmat)

Dan drempel 3: tevredenheid.

Huh?! Tevredenheid is toch goed?

Klopt, maar je kunt ook tevreden zijn met te weinig.

‘Ik geniet van mijn leven, waarom zou ik me druk maken om de toekomst?’

Dat kán mooi zijn, als er achter zit dat je weet dat je elke dag van God krijgt.

Vaak zit er iets anders achter: dat je niet vooruit durft te kijken,

dat het belangrijkste is dat je je manier van leven kunt vasthouden.

Je gelooft gewoon niet in een betere wereld.

Het leven in de woestijn is voor de Israëlieten bekend,

en ze vinden het er zo gek nog niet.

Daarom is tevredenheid ook een drempel:

waarom zou je vertrouwen dat God alles mooi maakt

als je het nu wel prima vindt?

Bij alle 3 de drempels speel je op safe.

Vertrouw je meer op jezelf dan op God.

Kaleb noemt dat verzet tegen God:

vertrouwen op God is niet op safe spelen, maar je aan hem toevertrouwen.

4. Hoe ziet vertrouwen er uit?

dia 16 – hoe ziet vertrouwen er uit?

Maar hoe dan?

Wat is God vertrouwen?

Hoe ziet vertrouwen er in jouw leven uit?

dia 17 – vertrouwen op wat God belooft: toekomst en geluk (dartbord)

Eerst maar even wat het niet is.

God vertrouwen betekent niet dat je domme dingen moet doen, dat je moet stoppen met logisch nadenken, omdat God er toch wel voor zorgt dat het goed komt.

Als je bijvoorbeeld een opleiding gaat kiezen heeft dat best grote gevolgen voor je toekomst.

Je zou een opleiding kunnen kiezen door een dartbord op te hangen

met in de vakjes de namen van allerlei opleidingen

en dan een pijltje gooien,

maar met vertrouwen op God heeft dat niet zoveel te maken.

Vertrouwen op God betekent niet dat je zelf niet meer mag nadenken.

Vertrouwen is heel simpel: je gelooft dat God doet wat hij belooft.

God heeft de Israëlieten Kanaän belooft, dáár vertrouwt Kaleb op.

De vraag is dus: wat belooft God aan jou? (evt. interactie)

Ik denk dat je het in 2 dingen kunt samenvatten:

God belooft je een prachtige toekomst: eeuwig leven in zijn nieuwe wereld,

en God belooft je echt geluk: het leven met hem.

Daarvoor geeft God alles voor, zelfs zijn eigen Zoon.
Jezus laat zien dat God geen praatjesmaker is,
maar doet wat hij belooft.

dia 18 – zorgen? laat het los!

Dan hoef je je geen zorgen meer te maken.

Laat het lekker los!

Niet omdat alles in dit leven vanzelf gaat

en God er wel voor zal zorgen dat je geen nare dingen
meemaakt.

Die zullen er wel zijn.

Maar je geluk en je toekomst zijn zeker, wat er ook gebeurt.

Geloof jij dat?

Dan kun je ontspannen leven.

Dan hangt het niet allemaal af van wat jij van je leven maakt.

Laat je bezorgdheid los: bij God zijn je geluk en je toekomst
veilig!

dia 19 – controle? laat je verrassen! (zwerwers)

En die neiging overal de controle over te willen hebben?

Laat je toch door God verrassen!

Nee, er is niets mis met nadenken over je toekomst en plannen
maken.

Maar vertrouwt wel op wat God zegt.

Een tijdje geleden las ik een weblog van een predikant, Jan
Wolsheimer.

Hij verbaasde zich erover hoe moeilijk hij en wij het vaak
vinden

om gewoon te doen wat Jezus zegt.

Hij nam de proef op de som door een opdracht van Jezus
letterlijk te nemen.

Uit Lucas 14: 'Als je mensen thuis uitnodigt,

vraag dan arme mensen, zwerwers en bedelaars.

Het echte geluk is dan voor jou.'

In plaats van zijn vrienden, familie en schoonfamilie op zijn
verjaardag uit te nodigen

ging hij met verjaardagsuitnodigingen de stad in.

Hij drukte ze in de hand van vluchtelingen, zwervers en anderen die altijd over het hoofd worden gezien. Het werd zijn mooiste verjaardag ooit en hij wil het nooit meer anders doen.

Dát is dus de controle opgeven.

Geloof jij dat als je doet wat God zegt, God doet wat hij belooft?

Laat je door God verrassen, en kijk maar wat er gebeurt.

dia 20 – tevreden? houd je idealen vast!

En dan die tevredenheid met te weinig.

Houd liever je idealen vast.

Leven met God geeft hoop, geeft verwachting.

God zal alles nog veel mooier maken dan het nu is.

Bijt je daarom niet vast in je eigen leven,

aan het maken van je eigen beloofde land in de woestijn.

Geloof maar in een betere wereld, zonder oorlog, uitbuiting en ongelijkheid.

Kijk verder dan jouw leven vandaag.

Geloof jij dat God alles goed maakt?

Ga daar dan ook voor!

dia 21 – vertrouw jij God?

Vertrouwen blijkt in de praktijk.

Geen vrome praatjes, maar hoe je leeft.

En dat kan best tegenvallen.

Ik kijk op tegen Kaleb, bewonder hem.

Hij heeft een groter vertrouwen dan ik.

Wat kan vertrouwen eng zijn.

Maar ik wil op Kaleb lijken, van hem leren.

Ik wil God vertrouwen.

Doe jij mee?

Amen.