

Matteüs 25:1-13 – Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Liturgie

Zingen:

- Opwekking 654 – Dank U voor deze nieuwe dag
- Zoek eerst het Koninkrijk van God
- Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en Rikkert)

Stil gebed

Votum en zegengroet

Zingen: LvK 63 De Heer verschijnt te middernacht

Gebed

Filmpje

Lezen: Matteüs 25:1-13

Zingen: Meisjes dwaas, meisjes wijs (Hanna Lam en Wim ter Burg, Alles wordt nieuw, 1e bundel)

Preek

Zingen: Ik was hongerig en jij gaf mij te eten... (Elly en Rikkert)

Wet (kinderversie, gelezen)

Zingen: Opwekking 427 Maak mij rein voor u

Gebed

Collecte

Zingen: Opwekking 488 De kracht van uw liefde

Zegen

Amen amen amen (Ld 456:3)

Preek: wachten duurt lang!

Inleiding

dia 1 – balonnen

Wie zijn er binnenkort jarig?

En ga je ook een feestje geven?

Bij een feestje horen slingers.

Ik heb er wat meegenomen.

Wie kan lezen wat erop staat?

dia 2 – taart

Ik vond mijn verjaardag altijd de leukste dag van het jaar.

Iedereen kwam speciaal voor mij.

Mijn moeder bakte dan een lekkere taart,

en ik kreeg natuurlijk cadeautjes.

En dat vind iedereen leuk, toch?

dia 3 – muzieknoten

Op je verjaardag wordt ook voor je gezongen.

'Er is er een jarig', 'o wat zijn we heden blij',
'happy birthday to you'.

En soms ook nog 'hanky panky shanghai'...

In ieder geval:

als je jarig bent, wordt er voor je gezongen.

Maar soms wordt er ook wel een ander liedje gezongen...

'O wat zijn we blij, o wat zijn we blij,
niet omdat 'ie jarig is...'

Nou, wie weet hoe het verder gaat?

'Maar om de vreterij!'

dia 4 – pannenkoeken

Natuurlijk is dat lied een grapje.

Maar stel je eens voor dat het echt zo zou zijn.

Dat je jarig bent en allemaal vriendjes en vriendinnetjes hebt
uitgenodigd,

maar dat ze helemaal niet voor jou komen?

Ze komen omdat ze iets leuks gaan doen,

en omdat ze taart willen en lekker eten.

Maar ze feliciteren jou niet eens met je verjaardag!

Ze hebben ook geen cadeautjes meegebracht.

Ze gaan met elkaar leuke dingen doen,

maar jij mag niet meedoen.

Ze willen gewoon een leuk feestje,

en ze vergeten jou helemaal...

dia 5 – vinger

Nou, als ik de jarige was,

dan wist ik het wel.

Zulke mensen zijn niet welkom op mijn feestje!

Ik zou ze weer weg sturen!

En ze worden nooit meer voor mijn feestje uitgenodigd.

Ze zoeken het maar uit!

Wachten op de bruiloft

dia 6 – bruiloft

Over zoiets gaat het in dat verhaal van Jezus.

Nee, het gaat niet over een verjaardagsfeestje.

Het gaat over een bruiloft.

Misschien heb je wel eens een bruiloft meegemaakt,

maar dit is geen gewone bruiloft.

Het is een bruiloft in Israël,

en die zijn wat anders dan bruiloften in Nederland.

In Nederland duurt een bruiloft meestal een dag.

Het feest begint vaak 's middags,

en 's avonds laat is het alweer afgelopen.

Zo gaat dat in Israël dus niet.

Voor een bruiloft vier je een week feest!

En dan kan het feest ook 's avonds beginnen.

dia 7 – tien meisjes

Op zo'n bruiloft wachten de 10 meisjes.

Zij zijn al op de plaats van het feest,

de bruid is er ook al,

het wachten is nog op de bruidegom.

Als de bruidegom komt, met zijn familie en vrienden,

moeten zij hem buiten opwachten met hun lampen.

Het is best wel een eer om dat te doen.

dia 8 – klok

Het is alleen lastig dat ze niet weten hoe laat de bruidegom komt.

Het kan om 8 uur 's avonds zijn, maar ook om 2 uur 's nachts.

Ze moeten wachten.

En wat duurt dat wachten lang!

Als het 12 uur 's nachts is, vallen ze in slaap...

Wachten duurt lang.

Wachten op je verjaardag,

wachten op de vakantie,

wachten totdat papa en mama eindelijk eens wakker worden...

Maar ook wachten totdat Jezus komt.

Daarover gaat het in dat verhaal.

Dwaze meisjes

dia 9 – olielamp

Eindelijk is het zover.

‘Wakker worden, wakker worden,
de bruidegom komt er aan!’

De meisjes schrikken wakker.

Snel staan ze op en pakken hun lampjes.

Maar ja, die zijn al lang uitgegaan.

5 Meisjes hebben extra olie meegenomen.

Hun lampjes gaan direct weer aan.

Maar die andere 5 meisjes,
die hebben een probleem.

Ze vragen of ze wat olie kunnen lenen,
maar daarvoor is niet genoeg.

Dus gaan ze op zoek naar een winkel waar ze olie kunnen kopen.

Maar als ze terug komen, staan ze voor een dichte deur.

De bruidegom wil ze niet binnen laten.

‘Ik ken jullie niet’, dat is alles wat hij zegt.

dia 10 – traan

Dat is toch zielig?

We hebben net dat filmpje gezien van Judith en de olielamp.

Waarom mag Judith niet naar binnen?

Ze is de hele nacht buiten geweest,
heeft ver gelopen om toch nog olie te vinden,
ze heeft zoveel moeite gedaan,
het is toch niet eerlijk dat zij niet naar binnen mag?

Waarom mogen de wijze meisjes wel
maar de dwaze meisjes niet naar binnen?

dia 11 – taart eten

Dat lijkt heel oneerlijk.

Maar eigenlijk lijken die dwaze meisjes
op die kinderen van dat verjaardagsfeestje.

Die kinderen die geen cadeautje meehadden,
die helemaal niet voor de jarige kwamen,
maar hun eigen feestje wilden houden.

Die dwaze meisjes hebben ook wel zin in een feestje.

Maar de bruidegom kan hen gestolen worden.

Het is een erebaantje, dat ze de bruidegom mogen opwachten.

En zo moeilijk is het niet.

Ze hoeven alleen maar een lamp en olie te hebben.

Maar ze denken niet aan de bruidegom,
ze denken alleen maar aan zichzelf.

dia 12 – gesloten

Nou ja, dan is het ook niet zo vreemd

dat die bruidegom ze niet binnen laat.

Als ze de bruidegom niet belangrijk vinden,

dan gaan ze toch lekker hun eigen feestje houden?

Zulke mensen horen niet op de bruiloft.

Het verhaal van Jezus is een gelijkenis.

Dat betekent dat Jezus ook iets over ons wil zeggen.

Jezus zegt: zorg dat je niet op die dwaze meisjes lijkt!

dia 13 – kruis

Je bent dwaas als je wel naar de hemel wilt,

maar niet van Jezus houdt.

En dat zegt Jezus hier speciaal voor christenen.

Waarom ga je naar de kerk?

Omdat je dan in de hemel komt?

Of houd je van Jezus?

Het is dwaas als je wel naar het feest wilt,

maar Jezus en zijn genade niet belangrijk voor je is.

Tegen zulke mensen zegt Jezus:

‘ik ken jullie niet, ga lekker je eigen feestje houden’.

En dat is de hel.

Is dat oneerlijk?

Nee, als je zonder Jezus wilt leven,

heb je in de hemel niets te zoeken.

In de hemel gaat alles om Jezus.

Als Jezus nu niet belangrijk voor je is,
waarom dan opeens wel?

Dan voel je je echt niet thuis in de hemel.

Want dat is het feest van Jezus.

Wijze meisjes

dia 14 – lampolie

Gelukkig zijn er ook nog wijze meisjes.

Deze meisjes hadden extra olie meegenomen.

Ook voor hen was het lang wachten.

Ze zijn allemaal in slaap gevallen.

Als de bruidegom er aan komt,
schrikken zij ook weer wakker.

Maar ze raken niet in paniek.

Ze hebben wat extra olie voor de lampen.

dia 15 – bruidegom

Deze meisjes hebben heel veel zin in het feest.

En niet omdat ze dan lekker mogen eten,
er veel muziek is en er gedanst wordt.

O ja, dat vinden ze allemaal ook leuk.

Maar ze zijn er voor de bruidegom.

Het belangrijkste is dat hij een mooie bruiloft heeft!

Daarom hebben ze zich ook goed voorbereid.

De bruidegom wil graag dat hun lamp brandt als hij aankomt.

Dus hebben ze extra olie meegenomen.

Met deze meisjes wil de bruidegom het feest wel vieren.

dia 16 – knielen

Jezus wil dat wij op deze meisjes lijken,

als hij terugkomt naar de wereld.

Het wachten op Jezus duurt lang.

Het kan best dat je even vergeet dat Jezus terug komt.

Dat is niet erg: de wijze meisjes vallen ook in slaap.

Maar voor hen is Jezus wel het belangrijkste in hun leven.

Als je lijkt op de wijze meisjes,

dan wil je nu al graag bij Jezus zijn.

Dan wil je alles voor hem doen.

Niet omdat je naar de hemel wilt,

maar omdat je van Jezus houdt.

dia 17 – soep uitdelen

Wijze meisjes zijn te herkennen.

Als je verder leest in Matteüs 25,

kom je bij het verhaal van de schapen en de bokken.

Als Jezus terugkomt, verdeelt hij de mensen in twee groepen: schapen en bokken.

Tegen de schapen zegt Jezus:

'ik had honger, en jullie gaven mij te eten.'

Maar ze snappen het niet:

'wanneer hebben we dan gezien dat u honger had?'

Maar dan zegt Jezus:

'wat je hebt gedaan voor de minste van mijn broeders of zusters,

dat heb je voor mij gedaan!'

De wijze meisjes houden zo veel van Jezus

dat het hen verandert.

Ze kiezen niet meer voor zichzelf.

Ze helpen andere mensen.

Dat kun je bijvoorbeeld doen

door vriendelijk te zijn tegen anderen,

door een boterham te geven aan iemand die zijn eten vergeten is

of door een kaartje te sturen naar iemand die ziek is.

Je vind het fijn om dat te doen,

omdat je van Jezus houdt.

dia 18 – hemel

Als je zo nu al voor Jezus wilt leven,

dan mag dat later ook.

Dan mag je altijd bij hem zijn.

En dan is de hemel ook echt mooi:

want daar ben je heel dicht bij Jezus.

En jij?

dia 19 – tien meisjes

De tien meisjes wachten op de bruidegom.

Maar ze wachten op een verschillende manier.

De dwaze meisjes wachten omdat ze feest willen vieren.

De wijze meisjes wachten omdat ze van de bruidegom houden.

Het maakt uit hoe je wacht.

De dwaze meisjes mogen niet naar binnen,

de wijze meisjes wel.

Op wie lijkt jij?

Wil je graag naar de hemel,

en kan Jezus je niet zo veel schelen?

Vind je jezelf belangrijk?

Dan lijkt je op een dwaas meisje.

Of gaat het jou om Jezus?

Wil je graag bij hem zijn?

En wil je laten zien dat je van Jezus houdt?

Dan lijkt je op een wijs meisje.

Dan ben je klaar voor het feest.

dia 20 – hemel

Jezus is de bruidegom.

En hij heeft heel veel zin in het feest.

Je bent van harte welkom!

Amen.