

Lucas 2:7b – Jezus maakt plaats, en jij?

Kerst: Jezus is geboren. Maar er is voor hem geen plaats... Is dat wel feest? Moeten we ons niet schamen dat we geen plaats voor Jezus hebben? Nee: Jezus kiest voor de laagste plaats om plaats voor jou te maken!

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie

Intocht kinderen met lichtjes

Zingen: -LvK Lied 138 : 1, 3 en 4 (Komt allen tezamen)

-Opwekking 527 (Licht in de nacht)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: GKB Gezang 85 (Weet jij waarom Jezus hier op aarde kwam; in 2 groepen)

Lampjes-spel

Gebed

Kerstspel Lucas 2

Zingen: -'Wijs mij de weg naar Bethlehem' (Sela)

-Opwekking 549 (Ik kniel neer)

Preek over Lucas 2 : 7b

Zingen: LvK Lied 145 : 1 en 2 (Nu zijt wellekome)

Visnet Libdub

Zingen: -'Luid klokje klingelingeling' (a capella, instrumentjes)

-Kids Opwekking 123 (Goed nieuws)

-'Vrolijk kerstfeest iedereen'

Afronding project kinderclub

Zingen: 'Als je veel van iemand houdt' (Elly en Rikkert)

Gebed

Collecte

Zingen: Opwekking 525 (Jubel het uit)

Zegen

Zingen: GKB Gezang 50 (Ere zij God)

Jezus maakt plaats, en jij?

Inleiding

dia 1 – zwart

Ik heb 4 kinderen nodig voor een spelletje.

Steek even je vinger omhoog

als je vindt dat je nu al veel te lang stil moet zitten.

Wie wil er met het spelletje meedoen?

(4 kinderen aanwijzen, eventueel 5e als scheidsrechter)

dia 2 – stoelendans

Goed, we gaan een bekend spelletje doen: stoelendans.

Kennen jullie de spelregels?

Even kort: jullie zijn met z'n vieren,

maar er zijn maar drie stoelen.

Als zometeen de muziek start,

lopen jullie om de stoelen heen.

Als de muziek stopt, ga je zo snel mogelijk op een stoel zitten.

Maar voor een van jullie is geen plaats:

degene die geen plekje kan vinden, is af en mag bij mij komen staan.

Dan gaan we door met de volgende ronde,

totdat er nog maar één van jullie overblijft.

Duidelijk?

Oke, ga maar om de stoelen heen staan.

We starten de muziek.

(drie rondes, tot er nog maar een deelnemer overblijft)

dia 3 – winnaar

Dames en heren, we hebben een winnaar!

Mag ik een applaus voor (degene die is overgebleven)?

Maar... we hebben nog een winnaar!

Mag ik nog een applaus voor (de eerste afvaller)?

Ja, jij hebt ook gewonnen, want met kerst gaat het allemaal een beetje anders.

Laten we het maar de kerst-spelregels noemen.

En die moet ik misschien toch maar even uitleggen.

We vieren vandaag dat Jezus is geboren.

Maar voor baby Jezus was nergens plaats,

net zoals voor jou, (de eerste afvaller), geen plaats was.

En het is niet leuk als er geen plaats voor je is!

Maar omdat jij geen stoel had, konden de andere drie wel zitten.

Je maakte plaats voor hen.

Net als Jezus: hij zorgt dat er plaats is voor ons allemaal.

Als je geen plaats hebt, lijk je een beetje op Jezus.

En daarom ben jij ook winnaar!

Jullie mogen weer gaan zitten.

dia 4 – Jezus maakt plaats, en jij?

Kerst is de omgekeerde wereld:

voor de Zoon van God is geen plaats.

Toch is er goed nieuws: hij doet het voor ons.

Je kunt dat nieuws in één zinnetje samenvatten:

Jezus maakt plaats, en jij?

1. Geen plaats voor Jezus

dia 5 – voerbak

In een stal in Bethlehem ligt baby Jezus.

Nee, niet in een schoon wiegje met een zacht matrasje en een warme kruik.

Jezus ligt in een harde voerbak voor de dieren.

Niet de eerste plek waar je de Zoon van God zou zoeken...

Hij verdient zoveel beter,

op z'n minst het beste bedje van heel Israël.

Wat doet deze baby in zo'n armoedige voerbak?

dia 6 – een ongeplande reis (soldaten)

Daarvoor moeten we nog een klein sprongetje maken,
naar Nazareth, een paar weken eerder.

Nazareth is een stadje waar nooit wat bijzonders gebeurt.

De rest van Israël is al vergeten dat Nazareth ook nog
bestaat.

Maar de Romeinen zijn het niet vergeten...

Het is een gewone dag als ze komen, de Romeinse soldaten.

Het is maar een klein groepje,

maar iedereen is nieuwsgierig wat ze in Nazareth te zoeken
hebben.

Iedereen stopt met zijn dagelijkse bezigheden,

en als snel staat iedereen op het dorpsplein.

Eén van de soldaten haalt een vel papier tevoorschijn en leest
voor:

'Dit is een bevel van keizer Augustus.

Er zal een volkstelling worden gehouden.

Binnenkort gaan de tellingskantoren open.

Iedereen moet zich inschrijven in de plaats van zijn familie.'

De soldaat ruimt het papier weer op, en ze vertrekken.

Ook Jozef staat op het plein.

Een volkstelling, dat is wel het laatste waar hij op zit te
wachten.

Nog even, en dan komt de baby.

Hij en Maria zijn er helemaal klaar voor.

Ze zijn niet rijk, maar Jozef heeft zelf een mooi bedje
gemaakt.

Maar nu gooit keizer Augustus hun plannen overhoop.

De familie van Jozef komt niet uit Nazareth, maar uit
Bethlehem.

Naar Bethlehem is een paar dagen reizen.

Wat moeten ze?

Wachten tot de baby er is?

Maar dan wordt de reis alleen maar moeilijker...

Nee, ze kunnen maar beter direct vertrekken.

dia 7 – geen plaats voor de baby (herbergier)

Zo gezegd, zo gedaan.

Jozef en Maria gaan op weg naar Bethlehem,
een klein stadje in de buurt van Jeruzalem.

Ze zijn niet de enigen.

Op de wegen rond Bethlehem is het druk.

Het kleine stadje kan die toestroom eigenlijk niet aan.

Het wordt overspoeld door mensen die een plekje zoeken om te slapen.

Voor Bethlehem is het een zware belasting.

Die keizer moest eens weten wat zijn bevel voor gewone mensen betekent.

Maar Bethlehem laat zich niet kennen:
overal stellen mensen hun huizen open.

Ook Jozef en Maria vinden een plekje.

Ze zijn moe van de reis,

en willen een paar dagen uitrusten voor ze teruggaan.

Maar het loopt anders.

‘Jozef,’ fluistert Maria, ‘Jozef, volgens mij kunnen we niet meer terug,

de baby komt, ik voel het!’

Ook dat nog!

Maar waar kan die baby dan geboren worden?

Voor Jozef en Maria was nog wel plaats,

maar voor de bevalling is het een ander verhaal.

Zo belandt Jezus in die voerbak in dat stalletje.

Er is geen plaats voor een huilende baby in het veel te volle Bethlehem.

Hij mag blij zijn met de stal!

dia 8 – te druk voor Jezus

Dat is niet eerlijk, maar dat is de wereld ook niet.

Jezus is niet de enige baby voor wie geen plaats is.

Elke dag worden baby's geboren voor wie geen plaats is.

Miljoenen mensen lopen er elke dag tegenaan:

dat de wereld geen plaats voor hen heeft.

Misschien zou Jezus vandaag wel als asielzoekersbaby geboren worden,
op reis door de grillen van een of andere dictator.

Voor Jezus is geen plaats, want mensen hebben genoeg aan zichzelf.

Ik denk niet dat wij het er beter vanaf gebracht hadden.

Wat zijn we vaak druk,

wat zijn we veel met onszelf bezig,

wat zijn er veel dingen die om onze aandacht vragen.

Nee, voor Jezus is geen plaats, we zitten vol!

2. Jezus maakt plaats voor jou

dia 9 – koude douche

Wat een ontvangst krijgt Jezus...

Het lijkt een koude douche:

God zelf komt op aarde en dan wordt hij zo behandeld...

Waarom zouden we het kerstfeest nog vieren?

Hier is toch niets moois aan?

Is kerst geen reden om ons diep te schamen?

Nee, dat is het niet.

Dit is voor God geen koude douche.

Hij verwijt ons niet dat we geen plaats voor Jezus hebben.

God kiest er bewust voor om op deze manier naar ons te komen.

Zo wil hij plaats voor jou maken!

dia 10 – God wil geen voorkeursbehandeling (stal)

Het is geen stomme pech dat Jezus in een voerbak terecht komt.

Als de mensen hadden geweten

dat die arme baby in de voerbak niet zomaar een baby is,

maar de Zoon van God, de beloofde Messias,

dan was er meer dan genoeg plaats voor hem geweest.

Ik denk dat de mensen dan in de rij hadden gestaan:

‘Jozef en Maria, in mijn huis is nog wel plaats, ik slaap wel een nachtje in de stal.’

Want wat een eer zou het zijn als Jezus in jouw huis geboren wordt!

Iedereen wil graag iets voor Jezus doen.

Ze zouden geld inzamelen voor een koninklijk bedje,
en elk uur zou het worden verschoond.

Ze zouden van Jezus de meest vertroetelde baby van Israël
maken.

Maar God wil het niet!

God wil geen voorkeursbehandeling.

Hij zorgt ervoor dat bijna niemand Jezus herkent, op de
herders na.

Hij zit er niet op te wachten om als een prinsje vertroeteld
te worden.

Jezus wil geen leven vol glitter en glamour tussen koningen en
miljonairs,

hij wil een gewoon leven tussen gewone mensen.

Jezus wil met zijn poten in de modder staan.

Want hij is niet gekomen om een luxe plaats op te eisen,
maar om een plaats voor jou te maken!

dia 11 – Jezus doet het voor jou (kruis)

God wil dat dit vanaf het begin al duidelijk is.

Daarom ligt baby Jezus in die voerbak.

En later in zijn leven komt het steeds terug.

Jezus zegt eens tegen iemand:

‘Vossen hebben een hol en vogels hebben een nest.

Maar de Mensenzoon heeft geen plek om uit te rusten.’

Uiteindelijk hebben de mensen maar één plaats voor Jezus: het
kruis.

Jezus doet het om plaats voor jou te maken,

om ervoor te zorgen dat je welkom bent bij God!

Jezus is geen prinsje voor wie zelfs het beste nog niet goed
genoeg is.

Hij heeft genoeg aan een stal met een voerbak.

Wat een geweldig nieuws is dat

voor iedereen in de wereld voor wie geen plaats is!

Voor die miljoenen die op de vlucht zijn of in armoede leven.

Voor iedereen die niet mee kan komen met onze samenleving.

Jezus is ook zo iemand!

Dat is geweldig nieuws, voor ons allemaal.

God spaart zichzelf niet, om jou te winnen en een plaats te geven.

Op zo'n God kun je vertrouwen!

3. Maak jij plaats?

dia 12 – maak jij plaats?

Jezus maakt plaats, en jij?

Hij wil graag een plek in jouw leven.

Maak jij plaats?

dia 13 – wees tevreden

Hoe je plaats maakt, kun je van Jezus leren.

Jezus was tevreden, tevreden met zijn voerbak.

Ben jij ook tevreden met wat je hebt?

Wij denken heel snel dat we heel veel nodig hebben.

Iedereen een eigen slaapkamer,

elk jaar nieuwe kleren, ook als je oude kleren nog best kunnen,

minstens één keer per jaar op vakantie, enzovoort.

Maar dat heb je helemaal niet nodig, het is luxe.

Op zich is dat niet verkeerd, maar besef wel hoe rijk je dan bent,

en wees tevreden en dankbaar.

Maar vaak hebben we er niet genoeg aan.

Bij je vrienden hebben ze alles net weer wat mooier, en je wordt jaloers.

God zegt: 'denk toch niet dat je zoveel nodig hebt.

Kijk maar naar die voerbak!

Je hoeft niet te vechten voor een goede plaats op aarde, ik heb een nog veel mooiere plaats voor je!'

dia 14 – maak plaats voor mensen zoals Jezus

Maak jij plaats?

Jezus zegt in Matteüs 25: 'alles wat jullie gedaan hebben

voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters,

dat hebben jullie voor mij gedaan.'

De geboorte van Jezus kunnen we niet meer overdoen,
maar we kunnen wel plaats maken voor mensen net als Jezus,
mensen voor wie in onze wereld geen plek is.

Jezus zegt: 'als je dat doet, maak je plaats voor mij!'

Dat hoeft helemaal niet moeilijk te zijn.

Misschien zit er wel iemand bij jou in de klas,
die altijd alleen zit en geen vrienden heeft.

Ga er dan gewoon eens naast zitten
of ga samen eens iets leuks doen.

Dan maak je plaats.

Op deze wereld zijn miljoenen mensen voor wie geen plaats is.

Je kunt ze niet allemaal helpen, dat kan alleen Jezus.

Maar maak je plaats, met je tijd, met je geld, met je
relaties?

Niet alleen voor mensen die jou goed liggen,

maar ook voor mensen waar niemand plaats voor heeft?

Dan breng je hoop in mensenlevens.

Dan zegt Jezus: zo heb je ook voor mij plaats gemaakt.

dia 15 – Jezus maakt plaats voor jou!

Net als Jezus zelf.

Hij deed het: hij gaf zijn plaats op,
om plaats voor jou te maken.

Daarom is het vandaag feest.

Amen.