

Kolossenzen 3:1b | Uit het oog, in je hart?

Hemelvaart: Jezus verdwijnt uit het oog. Niet om het ons moeilijk te maken, maar om te regeren. Nu is het de tijd dat hij zijn macht gaat uitoefenen. En overal waar hij regeert wordt het hemelse leven al een beetje werkelijkheid.

Deze preek is gehouden op Hemelvaarstdag 2016, toen Hemelvaart en Bevrijdingsdag samenvielen.

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie

Zingen: Psalm 68 : 13

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 569

Gebed

Kinderen naar club

Lezen: Handelingen 1 : 4 – 11

Zingen: GKB Gezang 68 : 1, 2 en 3

Lezen: Kolossenzen 3 : 1 – 4

Zingen: Psalm 110 : 1 en 2

Preek over Kolossenzen 3 : 1b

Zingen: Psalm 47 : 1, 3 en 4

Kinderen terug

Gebed

Collecte

Zingen: Opwekking 366

Zegen

Uit het oog, in je hart?

Inleiding

dia 1 – bevrijdingsdag

Vandaag vieren we niet 1 maar 2 feesten: Hemelvaart en de bevrijding.

Dat deze 2 feesten op precies dezelfde dag vallen, komt maar weinig voor.

In 2005 gebeurde het voor het eerst in de geschiedenis, vandaag gebeurt het voor de tweede keer, en de volgende keer, dat duurt nog wel even...

Dat is in het jaar 2157!

Dit zal dus wel de laatste keer zijn in je leven

dat je na de hemelvaartsdienst direct door kunt naar Leeuwarden voor het bevrijdingsfestival.

Eigenlijk is dat jammer, want het is best een mooie combinatie!

dia 2 – bevrijding Franeker

Laten we eens naar 1945 gaan: het jaar dat Nederland werd bevrijd.

In de internetarchieven vond ik er een foto van.

Wie weet waar deze foto gemaakt is?

Het is een foto uit Franeker,

je ziet de trappen van het stadhuis en de Koornbeurs.

Leuk detail: ook toen al gold op het Noord eenrichtingsverkeer.

Oke, we gaan het iets moeilijker maken:

wanneer is deze foto genomen? (kort na de bevrijding)

En waar zie je dat aan? (onder andere aan bord 'council hall')

Nog een stapje moeilijker: wie staan er op de foto?

Iemand een idee? Of herken je zelfs iemand?

(Een Canadese commandant houdt een toespraak,

naast hem staan onder andere de burgemeester en een wethouder, onderaan op de foto, in uniform, de leden van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten,

en verder veel inwoners van Franeker.)

Natuurlijk ook belangrijk is wie er niet op de foto staan: Duitsers.

Geen Duitse soldaten: Nederlanders en Canadezen hebben het overgenomen.

Ook de NSB-burgemeester is ingeruild voor een waarnemend burgemeester

die aan de kant van de Nederlandse regering staat.

Door de bevrijding viel Franeker niet langer onder de Duitse regering,

maar had de Nederlandse regering, koningin Wilhelmina en haar kabinet,

het weer voor het zeggen.

De bevrijding is een wisseling van de macht:

de Nederlandse regering neemt de macht over.

dia 3 – uit het oog, in je hart?

Een wisseling van de macht: dat is Hemelvaart ook.

Hemelvaart gaat over de vraag: wie heeft de macht?

Het is het feest dat Jezus gaat regeren,

dat hij de macht overneemt van de donkere macht van het kwaad.

Jezus mag dan wel uit het oog zijn, hij is Koning,

hij regeert over de hele wereld.

Regeert hij ook in jouw hart?

1. Uit het oog...

dia 4 – uit het oog...

Hemelvaart kun je best met bevrijdingsdag vergelijken.

Het is dus ook een feestelijke dag.

In theorie tenminste...

Want in de praktijk is Hemelvaart het minst feestelijke christelijke feest.

Hemelvaart zegt ons vaak niet zoveel...

dia 5 – Jezus is afwezig: is dat wel feest?

Wat de feestvreugde er ook niet groter op maakt,

is dat Hemelvaart het feest is dat Jezus vertrekt.

Nadat Jezus was opgestaan, hebben zijn leerlingen Jezus nog vaak ontmoet.

Daar komt nu een einde aan.

Jezus verdwijnt uit het oog.

Hemelvaart betekent dat we Jezus niet kunnen zien.

Jezus is afwezig: hij is niet langer op aarde, maar in de hemel.

Volgens Paulus is Jezus 'boven'.

Dat zijn wij niet, wij zijn gewoon op aarde,

en kunnen op z'n beste onze gedachten op Jezus richten.

Jezus is vertrokken, is dat nou zo'n feest?

Ik zag eens ergens bij een voordeur een tegeltje hangen:

'bezoek brengt altijd vreugde aan,

zo het niet bij het komen is, dan bij het gaan.'

Daar is geen speld tussen te krijgen: sommige mensen zie je liever vertrekken.

Maar om Jezus nou onder die mensen te rekenen...

Nee: als het aan mij had gelegen, was Jezus nooit vertrokken.

Wat zou het fijn zijn als je Jezus gewoon kon zien

en als je hem gewoon je vragen kon stellen!

Hoe dan ook: Hemelvaart voelt alsof Jezus ons in de steek laat.

Hij gaat naar de hemel, en wij moeten het op aarde maar uitzoeken...

Jezus' leerlingen staan in Handelingen 1 ook niet te springen van blijdschap.

Na Pasen zou alles anders worden, dachten ze.

Jezus had laten zien dat hij alle macht had, dat niets of niemand hem kon stoppen.

Volgens de leerlingen wordt het tijd om eens iets met die macht te doen,

om de macht in Israël van de Romeinen over te nemen.

Maar Jezus vertrekt...

Daar hadden ze niet op gerekend!

Ze zien Jezus verdwijnen in een wolk en staren hem beteuterd

na.

dia 6 – uit het oog, uit het hart?

Jezus verdwijnt uit het oog.

Volgens het spreekwoord verdwijnt hij dan ook uit het hart.

Zo gaat dat vaak.

Als jongetje van 4 speelde ik vaak met de kinderen van de overburen.

Maar zij gingen verhuizen.

Het meest verschrikkelijke was nog wel dat mijn ouders gingen helpen met verhuizen.

Ik vond dat verraad...

Wilden zij dan niet dat ze tegenover ons bleven wonen?!

Maar al vrij snel was ik de overburen vergeten.

Ook zonder hen kon ik me prima vermaken.

Uit het oog, uit het hart.

Met Jezus kan dat ook zomaar gebeuren.

Je gelooft wat je ziet, dat heeft invloed op je leven.

Maar Jezus?

Is hij er wel?

Wat merk je nou eigenlijk van hem?

Kun je niet beter zonder Jezus verder?

2. Hemelvaart: Jezus gaat regeren

dia 7 – Hemelvaart: Jezus gaat regeren

Maar Jezus vertrekt niet om het ons moeilijk te maken.

Hij vertrekt met een doel: hij gaat regeren.

dia 8 – nu is het tijd dat Jezus de wereld regeert

We gaan even terug naar 1945.

De oorlog is voorbij, de macht is overgenomen door de Nederlandse regering,

en koningin Wilhelmina is weer in het land.

Ze konden weer het land in,

hun gezicht laten zien en mensen een hart onder de riem steken.

En dat is goed, dat is belangrijk.

Maar het zou niet goed zijn als ze dat zouden blijven doen.
Als de koningin en de regering jarenlang op tournee zouden zijn,
en daardoor aan hun echte werk niet toekwamen:
een land regeren, de opbouw coördineren.
Er is werk te doen!

Hemelvaart kun je daarmee vergelijken.
Jezus is opgestaan, hij heeft alle macht,
en nu is de tijd aangebroken dat hij die macht wereldwijd gaat uitoefenen.
Jezus is niet opgestaan om zich aan iedereen te laten zien.
Hij heeft ander werk: regeren.
Paulus zegt dat Jezus 'aan de rechterhand van God' is:
dat is de taal van de bijbel om te zeggen dat Jezus regeert.
Hemelvaart is dat Jezus koning wordt.
In zekere zin hebben de leerlingen in Handelingen 1 dan ook gelijk,
als ze vragen of Jezus nu koning over Israël wordt.
Ze denken alleen veel te klein:
Jezus is niet alleen koning van Israël, maar van de hele wereld.
Nu is het tijd dat het goede nieuws dat Jezus leeft,
het goede nieuws dat je niet leeft om te sterven, de wereld in gaat.
Daar geeft Jezus de leiding aan.

dia 9 – vanuit de hemel: te groot om te bevatten
Maar waarom moet dat vanuit de hemel,
of, zoals Paulus het noemt, 'boven'?
Kon Jezus niet gaan wonen in een mooi paleis op aarde?
Dan zou hij toch mooi weer een stukje dichterbij zijn...
Want bij 'de hemel' denken we al snel aan ver weg.
Terwijl we ook best weten dat je miljarden kilometers kunt reizen,
maar dat we de hemel nog altijd niet gevonden hebben.
De hemel is helemaal niet ver weg!

Vanuit de hemel kan Jezus juist overal op aarde tegelijk zijn!
Daarom is juist de hemel zo'n goede plek om te regeren,
ook al kun je je er niets bij voorstellen.

dia 10 – televisie

Stel je de hemel in ieder geval niet voor als een plek aan de
rand van ons universum.

En ook niet als een plek die alleen maar geestelijk is:

Jezus is met lichaam en al naar de hemel gegaan.

Wij kunnen die hemel gewoon niet bevatten:

het is groter dan de werkelijkheid die wij kennen.

Wij leven in een driedimensionale wereld: we kennen lengte,
breedte en hoogte.

Stel je nou voor dat je in een tweedimensionale wereld zou
leven,

dus dat je zou leven in een soort groot tv-scherm.

Dan kun je niets met de derde dimensie, met diepte:

mensen komen dan altijd van links, rechts, boven of beneden,
maar nooit van voor of van achter, dat bestaat dan namelijk
niet.

Zoiets kun je over de hemel ook zeggen:

die is groter dan wij met onze dimensies kunnen vatten.

Onze werkelijkheid is maar een klein stukje van Gods
werkelijkheid.

3. Jezus verandert mensen

dia 11 – Jezus verandert mensen

Oke, Jezus ging dus naar de hemel om te regeren,
om plaats te nemen aan de rechterhand van God.

Maar wat merk je daar nou eigenlijk van?

Is de wereld na Hemelvaart echt anders geworden,
zoals Nederland na de bevrijding echt anders werd?

Ik ben bang van niet...

Regeert Jezus wel?

dia 12 – koning op een onverwachte manier

Ja, maar niet op de manier waarop je het misschien zou
verwachten.

In ieder geval niet op de manier waarop Jezus' leerlingen het verwachtten.

Zij vroegen: 'gaat u het koningschap over Israël herstellen?' Dat is wat ze al die tijd van Jezus verwachtten, en ze hopen er nog steeds op:

dat Jezus Israël bevrijdt uit de handen van de Romeinen,
dat Jezus Israël bevrijdt van de Joodse religieuze leiders,
dat Jezus zorgt voor nieuwe welvaart voor Israël,
een Israël waarin niemand tekort heeft.

Vervang 'Israël' voor 'onze wereld', en je herkent het direct: als Jezus regeert, dan verwachten we wereldvrede en dat het met iedereen goed gaat.

Maar Jezus geeft nog één keer een raadselachtig antwoord:

'Het is niet jullie zaak...

Jullie zullen kracht ontvangen en van mij getuigen.'

Jezus zegt niet: 'nee, ik word geen koning.'

Jezus zegt: 'ik word koning, maar op een andere manier.

Geen aardse koning, zoals jullie verwachten.

Ik word koning over de hele wereld,

en waar jullie van mij getuigen en mensen tot geloof komen in mij,

daar zie je dat ik regeer.'

dia 13 – Jezus regeert waar mensen tot geloof komen

Misschien wel het beste bewijs dat Jezus regeert, is de kerk.

Niet alleen hier, maar overal op de wereld.

En die kerk groeit ook nog eens: elke dag komen mensen tot geloof in Jezus.

Normaal gesproken is het 'uit het oog, uit het hart.'

Jezus is al bijna 2000 jaar uit het oog,

maar nog altijd niet uit het hart te krijgen.

Ondanks vervolging, ondanks aanvechting, ondanks gedoe in de kerk.

Hoe is dat mogelijk als Jezus niet regeert?

Jezus regeert op zijn eigen manier.

'Verborgen' noemt Paulus het.

Jezus zet de wereld niet naar zijn hand, Jezus verandert mensen.

Niet door het af te dwingen, maar door mensen voor zich te winnen,

door te laten zien hoe mooi zijn vrijheid is, zodat mensen bij hem willen horen.

Jezus regeert waar mensen anders gaan leven omdat ze Jezus kennen.

Waar mensen ontdekken dat Gods liefde het leven de moeite waard maakt.

Waar mensen, met de woorden van Paulus, zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

Je ziet Jezus' macht waar het hemelse leven al een beetje werkelijkheid wordt.

En als je weet hoe je moet kijken, zie je het overal.

dia 14 – citaat

Augustinus, een kerkleider uit de 4e eeuw in Noord-Afrika, zei het zo:

'u voer voor onze ogen ten hemel

en we keerden bedroefd terug om u terug te vinden in onze harten.'

Dát is waar Jezus regeert!

4. ...In jouw hart?

dia 15 – ...in jouw hart?

Jezus is dan wel uit het oog verdwenen, juist vanuit de hemel regeert hij.

Niet door de wereld te veranderen, maar mensen.

Jezus is uit het oog, regeert hij ook in jouw hart?

dia 16 – niet: met je hoofd in de wolken

'Streef naar wat boven is,' dat klinkt best zweverig, toch?

Alsof je met je hoofd in de wolken moet lopen,

je steeds bedenkt hoe mooi het daarboven wel niet moet zijn,

en daarom met een glimlach van oor tot oor door het leven gaat...

Dat is dus niet de bedoeling!

Als Jezus al niet meer te zien is, staren zijn leerlingen nog steeds omhoog.

Twee engelen zetten hen weer met beide benen op de grond: ze moeten weer om zich heen kijken, in plaats van omhoog.

'Streven naar wat boven is,' dat betekent niet dat het aardse leven onbelangrijk is.

Het gaat over hoe je dat aardse leven leeft.

dia 17 – Wilhelmina

Jezus regeert, maar je kunt nog kiezen of je je door hem laat regeren of niet.

Hij heeft alle macht, maar dwingt het niet af.

Nog 1 keer een vergelijking met de Tweede Wereldoorlog.

Koningin Wilhelmina woonde tijdens de oorlog in Londen.

Voor de Nederlanders was ze uit het oog.

Voor sommigen was ze daarmee ook uit het hart:

we moesten maar wennen aan de nieuwe situatie,

waar Nederland een onderdeel was van het Duitse rijk.

Maar voor veel anderen bleef ze de koningin.

Vanuit Londen heeft ze verschillende radiotoespraken gehouden op Radio Oranje,

met uitspraken als:

'wie op het juiste ogenblik handelt, slaat den Nazi op zijn kop, ik heb gezegd.'

Op die manier bleef ze regeren.

Mede door zulke uitzendingen bleven mensen moed houden

en durfden ze zich ook tegen de Duitsers te verzetten.

Wilhelmina was dan wel uit het oog, maar echt niet uit het hart!

dia 18 – wel: laat je door Jezus regeren

In die tijd hadden mensen in Nederland tegen elkaar kunnen zeggen:

streef naar wat in Engeland is.

Dat zou dan geen oproep zijn om allemaal de boot naar Engeland te pakken,

maar een oproep om naar Wilhelmina te luisteren, om haar te laten regeren.

Zoiets bedoelt Paulus ook als hij zegt 'streef naar wat boven is':

laat je door Jezus regeren!

Sinds 1945 is Nederland vrij.

Het is prachtig dat de meesten van ons niet eens beter weten.

Hoe gebruik je die vrijheid?

Gebruik je die om je te richten op wat op aarde is?

Op geld verdienen en weer uitgeven?

Op luxe en statussymbolen?

Op gemak en de nieuwste technologie?

Op seks en je prestaties?

Het zijn allemaal dingen waar de wereld sinds 1945 enorm in veranderd is.

Of richt je je op Jezus?

Is hij het die je leven zinvol maakt?

Ga je delen, dienen, geven en vergeven?

Dan wordt het al een beetje hemel op aarde.

Dan heb je een vrijheid die veel groter is dan leven in een vrij land.

dia 19 – vrijheid geef je door

Als Jezus regeert in je hart,

dan ben je een vertegenwoordiger van de hemel op aarde.

Door jou heen wil Jezus zijn regering verder brengen,

totdat iedereen op aarde ervan weet.

Het thema van Bevrijdingsdag dit jaar

is precies de opdracht van Jezus' hemelvaart:

vrijheid geef je door!

Amen.