

Jesaja 49:6 – De missionaire kerk

Afsluitende preek van gemeenteproject 'Feest van genade': 'de missionaire kerk'. Het feest van genade is te mooi om voor jezelf te houden. Het is altijd al Gods plan geweest dat het goede nieuws naar buiten ging. Wij mogen meedoen in dat plan.

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie

Gemeentekoor 'Waar8ig': 'Met hart en ziel' en 'Tienduizend redenen'

Stil gebed

Gemeentekoor 'Waar8ig': 'Votum en groet'

Zingen: Psalm 117

Gebed

Kinderen naar club

Lezen: Jesaja 49 : 1 – 13

Zingen: GKB Gezang 52 : 1 en 2

Preek over Jesaja 49 : 6

Zingen: Psalm 67 : 2 en 3

Kinderen terug

Wetslezing

Gemeentekoor 'Waar8ig': 'Ik ben' (met gemeente) en 'Machtig God, sterke Rots'

Belijdenis en doop

Getuigenis

Onderwijs

Gebed

Belijdenis: vragen en zegenbede

Doop: vragen en doopbediening

Oproep aan gemeente

Zingen: Opwekking 710

Felicitaties

Gebed

Collecte

Zingen: LvK Lied 21 : 3 en 7

Zegen

De missionaire kerk

Inleiding

dia 1 – zwart

Ken je Herman al?

Nee, ik bedoel niet iemand die 'Herman' heet.

En voor de mensen die mij een beetje kennen:

ik bedoel ook niet mijn auto.

Ik heb namelijk de merkwaardige gewoonte om auto's namen te geven.

Zo heeft iedereen zijn eigenaardigheden...

Nee, ik bedoel Herman het vriendschapsbrood.

Wie heeft dat wel eens gehad?

dia 2 – deeg Herman

Met Herman is iets gek aan de hand:

je kunt het niet zelf maken,

je moet het deeg van iemand anders krijgen.

Ja, je kunt vals spelen en zelf het deeg maken.

Maar het is natuurlijk veel leuker als je het deeg van iemand krijgt!

Daarom heet het ook een 'vriendschapsbrood'.

dia 3 – brood Herman

Herman is dus een cadeau.

En het is een cadeau waar je voor moet zorgen.

Want als je het deeg krijgt, kun je nog niet direct gaan bakken.

Herman houdt je nog 10 dagen bezig.

Soms moet je alleen even roeren,
maar soms heeft Herman ook honger,
dan moet je hem bloem, melk en suiker geven.
Op de 10e dag kun je dan eindelijk Herman gaan bakken.
En smullen maar!

dia 4 – porties

Maar dat is nog niet alles.

Want van het deeg dat je hebt, kun je wel 4 Hermans maken!

Dat is niet helemaal de bedoeling.

Herman is een cadeau om verder te geven.

1 Portie is voor jezelf, en de andere 3 porties geef je weg
aan bijvoorbeeld vrienden.

Zij zorgen dan ook weer 10 dagen voor hun Herman,
en kunnen dan ook weer 3 porties weggeven.

Herman moet je niet voor jezelf houden, maar doorgeven.

dia 5 – de missionaire kerk

En dan komen we bij de boodschap van vanochtend.

Vandaag is de laatste zondag van ons gemeenteproject 'feest
van genade'.

Het onderwerp voor deze week is 'de missionaire kerk'.

Want genade is te mooi om voor jezelf te houden.

Net als Herman is genade een cadeau om verder te geven.

1. Goed nieuws!

dia 6 – goed nieuws!

Daarover gaat het in Jesaja 49.

Het is een profetie:

namens God mag Jesaja de Israëlieten goed nieuws brengen.

En goed nieuws, dat kunnen de Israëlieten wel weer eens
gebruiken.

dia 7 – kaart Babylonië

Als Jesaja deze woorden aan de Israëlieten overbrengt,
zitten de Israëlieten gevangen in het land Babylonië.

Het speelt zich af in de 6e eeuw voor Christus.

In die tijd was Babylonië de grote wereldmacht.

Het ene na het andere land werd door Babylonië veroverd.
Ook Israël kon daar niet tegen op.
Veel Israëlieten zijn meegenomen naar Babylonië,
wat tegenwoordig Irak is.

dia 8 – gevangen in Babylonië als straf van God
Die Israëlieten zitten daar niet omdat ze pech hebben.
In de bijbel wordt de ballingschap steeds een straf van God
genoemd.
God had namelijk grote plannen met Israël.
Uit alle volken had God Israël uitgekozen:
Israël was de dienaar van God.
Het was de opdracht van Israël om aan de andere volken
te laten zien wie God is.
Maar dat is mislukt.
In plaats van dat Israël een voorbeeld was voor de andere
volken,
dat andere volken door Israël onder de indruk kwamen van God,
ging het andersom: Israël was onder de indruk van de goden van
de andere volken.
Israël is mislukt, en daarom zitten ze daar in Babylonië.

dia 9 – goed nieuws: genade en bevrijding
En dan komt Jesaja met fantastisch nieuws:
er komt een einde aan de ballingschap.
God denkt aan Israël en wil er verder mee gaan.
God stuurt een nieuwe dienaar,
die de Israëlieten uit Babylon terughaald
zodat ze weer kunnen wonen in hun eigen land.
Dat is nog eens goed nieuws!

Verderop in de bijbel, als Jezus geboren is,
wordt die tekst op Jezus toegepast:
Jezus is Gods dienaar die verlossing brengt.
Jezus brengt goed nieuws: God houdt van je en heeft alles voor
je over.
Jezus brengt het feest van genade:
hij wil je bevrijden van alles wat je van God weg houdt.

Het gaat in je leven niet om wat jij allemaal voor elkaar gekregen hebt,
om hoe anderen tegen jou aankijken,
maar om dat God van je houdt.
In de afgelopen weken hebben we het daar steeds over gehad:
genade.

Genade is goed nieuws.
En Jacob en Annemarie, als jullie zo belijdenis doen,
getuigen jullie dat jullie die mooie ontdekking ook ontdekt hebben.
God heeft goed nieuws voor je: hij houdt van je.

dia 10 – dat is nog maar het begin
'Én', zegt God erbij, 'dat is nog maar het begin!'
Dat Israël uit Babylon wordt bevrijd, is prachtig.
Dat God van je houdt, is geweldig.
Maar God is niet alleen met Israël bezig,
ook niet alleen met Jacob en Annemarie
of alleen met de kerk.
Het is nog maar het begin!

2. Gods plan met alle mensen

dia 11 – Gods plan met alle mensen
Gods plan gaat verder dan Israël,
verder dan de kerk, verder dan jou.
Hij wil zijn liefde niet aan sommige mensen geven,
hij wil dat het goede nieuws bij alle mensen bekend wordt!
God heeft een plan met alle mensen.

dia 12 – ongeacht wie ze zijn
Natuurlijk vinden de Israëlieten het geweldig dat God hen gaat bevrijden,
maar ik denk dat ze dat ook wel genoeg vinden.
Die redding voor alle volken, waar Jesaja het over heeft,
nou, nee, liever niet!
Bevrijdt God je eindelijk van die ellendige Babyloniërs,
en dan horen die Babyloniërs er nu opeens ook bij!

Redding voor de Babyloniërs, dat is niet echt waar Israël op zit te wachten...

Als Irakees zou je toch ook niet willen dat de soldaten van IS gered worden?

Maar God heeft een plan met alle mensen.

dia 13 – het goede nieuws moet verder

Dat was altijd al de bedoeling.

Het volk Israël moest ervoor zorgen

dat anderen onder de indruk zouden komen van God.

Maar het mislukte.

Gelukkig heeft God het daar niet bij gelaten!

Dan zou niemand in Europa ooit over God gehoord hebben.

Dan zouden jullie, Jacob en Annemarie, vandaag nooit belijdenis doen

en zouden Eva en Nora nooit gedoopt worden.

Maar God liet het er niet bij zitten:

het goede nieuws moest verder komen.

dia 14 – Jezus is redder voor de wereld

Daarom is Jezus gekomen.

Wat Israël niet is gelukt, doet Jezus wel:

hij brengt het goede nieuws verder.

Sterker nog: Jezus is de redding van de wereld in eigen persoon.

In de NBV, de vertaling waar we uit gelezen hebben, hoor je dat niet zo terug.

In het Hebreeuws en de vorige week verschenen BGT wel:

“Ik heb je uitgekozen om een redder te zijn voor alle volken.

Met jouw hulp zal ik alle mensen op aarde bevrijden.”

Maar wat is er nu zo bijzonder aan Jezus?

Het probleem met Israël was dat het God vergat

en steeds meer ging lijken op alle andere volken op aarde.

Israël leek niet op God, liet niets over God zien.

Jezus wel: hij is echt anders,

hij lijkt op God, hij is zelfs God.

Jezus is zo compleet anders dan wat wij normaal vinden.
Mensen die niet meetellen, waar je liever niet mee gezien wilde worden,
daar ging Jezus juist op de koffie of samen eten.
Mensen die je te vriend moet houden,
omdat ze macht hebben en dat voor jou kunnen gebruiken,
die joeg Jezus juist steeds tegen zich in het harnas.
Mensen die je onrecht aandoen,
die je het liefst uit de weg zou willen ruimen,
weten Jezus niet tot geweld te verleiden.
Jezus is niet van de prestaties om trots op te zijn,
niet van status, niet van ellebogenwerk.
Jezus vecht niet met wapens, maar met liefde.
Tot aan het kruis.
Zo liet hij God zien, en dat valt op!
Alle mensen mogen dat zien,
want zo is Jezus de redder,
niet voor sommige mensen maar voor de wereld.

3. Meedoen in Gods plan

dia 15 – meedoen in Gods plan

We hebben het nu gehad over Israël en over Jezus,
maar hoe zit het nu met ons?

En Jezus op aarde, dat ligt ook alweer 2000 jaar achter ons,
dus wat zie je in de wereld nog van hem?

dia 16 – Jezus' taak is onze taak

In de bijbel wordt het gedeelte uit Jesaja 49 nog een keer
aangehaald,

door Paulus in Handelingen 13.

Dat is in de eerste jaren van de christelijke kerk.

Paulus trekt van stad naar stad om over Jezus te vertellen.

En dan begint hij bij de Joden.

Maar veel Joden willen van niets weten.

En dan gaat Paulus verder, naar andere volken, en dan zegt hij:

'De Heer heeft ons het volgende opgedragen:

“ik heb je bestemd tot een licht voor alle volken om redding te brengen, tot aan de uiteinden van de aarde.”
Die taak van Jezus, daarvan zegt Paulus: het is nu ook onze taak.

Jezus is zo mooi, dat kun je niet voor jezelf houden!
Genade is niet alleen een feest voor jezelf.
Als het echt een feest voor je is, dan gun je het aan iedereen!
Niet omdat dat nu eenmaal van je geloof moet, christenen delen het goede nieuws niet omdat ze aan een of andere verplichting moeten voldoen, maar omdat het zo mooi is.

dia 17 – IBC

Een paar weken geleden ging de ice-bucket challenge rond. Opeens verschenen op facebook van iedereen filmpjes dat ze een emmer ijskoud water over zich heen lieten gooien. Op manier werd aandacht gevraagd voor de ziekte ALS. De bedoeling was natuurlijk om dan ook nog wat te doneren, én: als jij de uitdaging was aangegaan, mocht je ook een paar anderen uitdagen om zo'n filmpje te maken.
Misschien had je nog nooit van ALS gehoord, en opeens werd je zelf een soort ambassadeur voor het ALS-fonds.

dia 18 – christenen vertegenwoordigen Jezus

Zo zijn christenen ambassadeurs van Jezus, ze vertegenwoordigen Jezus naar de mensen om hen heen. En bij die ice-bucket-challenge kwam er nog wel groepsdruk bij kijken, je kon het eigenlijk niet maken om 'nee' te zeggen, maar veel mensen vonden het ook gewoon echt mooi en belangrijk.
Nou, als je Jezus echt mooi en belangrijk vindt, dan mag je hem vertegenwoordigen.

En wat ik zo mooi vind:
dan mag je meedoen in Gods plan.
Het is niet zo dat wij het nu maar voor elkaar moeten krijgen.
Nee, God wil alle mensen bereiken,
en wij mogen met God meedoen.
Het licht van Jezus, niet ons eigen licht, laten schijnen in
de wereld.
Net als Jezus kun je dan verschil maken, redding brengen.

4. Wees Gods spiegel

dia 19 – wees Gods spiegel

Maar hoe doe je dat dan?

Hoe kun je Jezus, hoe kun je God laten zien?

Hoe kun je in deze wereld licht brengen?

Dat kan door een spiegel te zijn.

dia 20 – binnenspiegel

In een auto heb je spiegels zodat je de weg achter je kunt
zien.

Maar soms heb je niets aan die spiegels.

Als je auto zo volgepakt zit dat de achterrauit niet meer vrij
is,

zit er iets tussen de weg achter je en de spiegel.

Wiskundig gezegd: de zichtlijn is geblokkeerd.

Dan is een spiegel nutteloos.

En als je als bestuurder van de auto de spiegel niet kunt
zien,

bijvoorbeeld omdat er een zonneklep voor hangt,

dan heb je ook niets aan de spiegel.

Christenen zijn spiegels.

Het is de bedoeling dat mensen in die spiegel kijken en God
erin zien.

En net als met de autospiegel kunnen de zichtlijnen
geblokkeerd worden.

Er kunnen dingen in de weg staan tussen jou als spiegel en
God,

en dingen tussen jou en mensen.

dia 21 – zichtlijn naar God: kijk naar Gods liefde
Om een spiegel van God te zijn,
moet er een open zichtlijn zijn naar God en naar zijn liefde.
Je kunt alleen een spiegel zijn
als je steeds naar Gods liefde kijkt,
als je daarvan onder de indruk bent,
en daaruit wordt gemotiveerd.

dia 22 – zichtlijn naar mensen: houd van mensen
En er moet een open zichtlijn zijn naar de mensen om je heen.
Als je niets met andere mensen te maken wilt hebben,
kun je nooit een spiegel van God zijn.
Je bent pas een spiegel als je van de mensen om je heen houdt,
als je om hen geeft en hen die prachtige ontdekking van genade
ook gunt.
Kijk naar mensen zoals God naar mensen kijkt:
als waardevolle mensen die hij heeft gemaakt.

dia 23 – als spiegel lijk je op Jezus
Wees een spiegel, dan zien mensen iets van Jezus in jou.
Jezus was echt anders dan wat de wereld ooit had meegemaakt.
Als spiegel lijk je op hem: je kiest niet voor je eigen
belang,
maar voor het belang van de ander.
Liefde staat voorop.
Als mensen dat in je zien,
mogen ze zien wat Gods plan is met de wereld.

Christenen zijn spiegels, de kerk is een spiegel.
En als je geen christen bent:
kijk maar naar die spiegel,
en als je dan iets ziet wat helemaal niet op Jezus lijkt: zeg
het ons dan.
Je mag ons er aan houden dat wij spiegels zijn.

Dat God je verlost, dat is nog maar het begin.
Je mag met God meedoen in zijn grotere plan.
Ook jullie, Jacob en Annemarie.

Wees een spiegel.

Want Gods liefde is te mooi om voor jezelf te houden.

Amen.