

Jacobus 1,25-27 – Ware liefde

Themadienst over het jaarthema van het CGJO [‘te gekke liefde’](#).

Liturgie

Voorzang Ps 139,1.2.11

Stil gebed

Votum

Zegengroet

Zingen LB 328

Gebed

Lezen uit de Bijbel

- Jakobus 1,19-27

Zingen LB 482,2.8

- Jakobus 2,14-19

Zingen LB 252,1.2. (Alternatief: Ps 15)

Preek – thema: ‘Ware liefde’

Zingen Opw 334 (Alternatief: LB 252)

(Geloofsbelijdenis

Zingen: Ps 139,1.2.11)

Gebed

Collecte

Geloofsbelijdenis

Zingen: LB 456

(Alternatief: Ps 134)

Zegen

Opmerkingen:

- Bij deze preek is een een pp-presentatie beschikbaar;

- Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

Preek over Jacobus 1,25-27 – Ware Liefde

1. God houdt van mij! [dia 2]

Wow!

Gods liefde is te gek – zoals het jaarthema van de CGJO zegt.

Dat klinkt misschien wat raar, maar het is wel zo.

Kijk wat God doet – wij zouden allang gezegd hebben: dat is te gek.

God is zo groot, zo creatief, zo verrassend. Zoals God doet, dat verzin je toch niet?

Doorgaan met houden van mensen die vreemd gaan, met andere goden.

En niet maar eens een slippertje. Maar vreemd blijven gaan, kijk het volk Israël in het OT.

Doorgaan met houden van mensen die jou pijn doen en je in het gezicht slaan.

Kijk naar hoe het met Jezus gaat: de spijkers worden door zijn handen en door zijn enkels geslagen, en hij bidt: Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen.

Volhouden met van ons houden – ook al kost het je je liefste en enige kind.

Wow – Gods liefde is te gek!

Maar dan.

Kijk om je heen, en dan zie je: zomaar gaat het toch nog mis.

God houdt van mij, maar het raakt me niet.

God houdt van mij, en ik leef gewoon verder alsof er niks

gebeurd is.

Dat is een risico in onze tijd: dat God van ons mag houden. Dat we het veel hebben over Gods liefde. Maar dat we stiekem God voor ons karretje spannen. Hij mag van ons houden, wij gaan onze eigen gang.

Stel je voor.

Thomas en Mirjam zitten bij elkaar. [dia 3]

'Ik hou van je', zegt Thomas. Hij kust haar.

Mirjam legt haar hoofd op zijn schouder.

Dan zegt ze: 'Wil je me een plezier doen?'

Thomas reageert direct: 'Natuurlijk!'

Hij kijkt haar stralend aan.

'Ga je morgenavond met me mee op bezoek bij mijn oma, in het verzorgingstehuis?' [klik]

Het wordt stil. Thomas' gezicht betreft.

'Nou?'

'Eh, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ken haar niet eens!'

Mirjam is geschokt: 'Maar ze is mijn oma!'

'Ik ben niet gek', zegt Thomas, 'om naar zo'n oud mens te gaan die ik niet eens ken.'

Wat zou je doen als je Mirjam was?

Mirjam houdt van Thomas.

Thomas zegt: ik houd van Mirjam.

Maar Thomas wil niet mee naar Mirjams oma.

Is dat liefde?

En nu is de vraag, als het gaat om Gods liefde: lijkt jij op Thomas? Lijk ik op Thomas?

We zeggen: wow, God houdt van mij!

Maar dan?

2. Als God nu hart heeft voor weduwen en wezen? [dia 4]

Zwakke mensen, die tussen wal en schip vallen. De hele Bijbel door proef je: God heeft hart voor ze.

Weduwen – vrouwen waarvan de man gestorven is. Zeker in die tijd kwetsbare mensen. Vergelijk het met bijstandmoeders hier bij ons. En dan nog erger. Geen uitkeringen. Geen werk. Wie komt er voor ze op?

Wezen. Geen vader en geen moeder meer. Wie zou van ze houden? Vergelijk het met pleegkinderen die van tehuis naar gastgezin naar weer een andere plek gaan. Geen thuis. Heb je je aan iemand gehecht, moet je weer ergens anders heen.

Stel: God zegt tegen jou: ik houd van jou– jij houdt van mij.

Wil je mij een plezier doen?

Ga je mee, naar die eenzame oude mevrouw?

Als ik dan zeg: Heer, ik houd van u. Maar nee, ik wil niet naar die oude mevrouw toe.

Als liefde alleen maar uit mooie woorden bestaat, wat koop je daar voor? [dia 5]

Jacobus heeft het over geloof, meer dan over liefde. Maar het komt op hetzelfde neer.

Jacobus is duidelijk. [klik]

Als je zegt dat je in Jezus gelooft. Maar het zijn alleen maar mooie woorden. Dan is je geloof niks waard. Het is dood

geloof. Je houdt jezelf voor de gek. 'Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.' Kijk in 2,27.

Bij de profeten in het OT kom je dat ook tegen. Nep-profeten zeiden: God houdt van ons! We wonen in de stad met Gods tempel. Hier kan niks fout gaan! God zegent ons.

En iedereen geloofde ze.

Weduwen, wezen lieten ze verhongeren. Rijken werden rijker. Tot Gods oordeel kwam!

Zou dat ons ook kunnen overkomen? Zou dat mij kunnen overkomen, als dominee?

We zeggen: God houdt van ons.

We zijn er blij mee.

We zeggen: ik geloof in God.

Dus ik kom in de hemel. Straks.

En nu... nu ben ik net als ieder ander. Ik leef mijn eigen leven. God zorgt voor me en ik ga mijn eigen gang.

En ondertussen houd ik mezelf voor de gek !

Herken jij dat bij jezelf?

Jacobus zegt: dan zit je op een dwaalspoor!

Denk aan Thomas en Mirjam: als je zo reageert als Thomas, dan hou je niet echt van je vriendin.

Als je zo met God omgaat, dan geloof je niet. Dan is je geloof dood.

Dan hou je niet van God.

3. Hoe voorkom je dat?

Hoe voorkom je dood geloof?

Denk aan Thomas en Mirjam.

Thomas voorkomt het door naar Mirjam te luisteren. Door echt oog voor haar te hebben.

‘Eh, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ken haar niet eens!’

Mirjam is geschokt: ‘Maar ze is mijn oma!’

‘Ik ben niet gek’, zegt Thomas, ‘om naar zo’n oud mens te gaan die ik niet eens ken.’

‘Wat? Hoor je wat je zegt!’ roept Mirjam.

Ze barst in tranen uit. ‘Hoe kun je dat zeggen over mijn oma? Je houdt niet van me!’

Wat zou Thomas nu doen?

Hij kan het langs zijn rug af laten glijden. Zijn eigen gang gaan. Dan zal hun relatie niet lang doorgaan. Mirjam maakt het dan vast snel uit.

Of Thomas kan schrikken van zichzelf – waar ben ik mee bezig? Ik wil Mirjam niet kwijt! Wat ben ik een lompe boer! Excuus maken, spijt hebben, veranderen.

Hoe voorkom je dood geloof?

Lees Jacobus: [klik]

Vers 19: ieder mens moet zich haasten om te luisteren

Vers 21: En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.

Vers 22: Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen.

Luisteren naar het goede nieuws: God houdt van ons! Laat het

tot je door dringen.

Oog proberen te hebben voor God. Voor wat Hij belangrijk vindt. Wat Hem boos maakt.

En dat niet van je rug af laten glijden. Maar schrikken van jezelf. Waar ben ik mee bezig? Toe geven dat je fout zat. Vergeving vragen. Veranderen.

Jacobus noemt dan ook de volmaakte wet die vrijheid brengt. [dia 7] Vers 25:

Wie zich daarentegen spiegelt in de **volmaakte wet die vrijheid brengt**, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.

Op die wet kom ik straks nog terug. Nu wil ik dit zeggen:

Luister ook naar die wet.

In die wet leer je God kennen.

Je ontdekt wat God mooi vindt, en wat Hij verschrikkelijk vindt.

Verdiep je in die wet – misschien schrik je dan wel, net als Thomas van de tranen van Mirjam schrok.

Wat vindt God belangrijk? Waar houdt God van?

Hoe kan ik Hem laten merken dat ik van Hem hou?

Hoe kan ik Hem een plezier doen?

Hoe kan ik Hem een cadeautje geven?

Hoe kan ik Hem dienen?

4. God dienen. Dat klinkt zo zwaar. 'Hoe kan ik God dienen'?

Godsdienst – niet echt een woord dat je combineert met 'houden

van God'. Zo'n woord uit de kerk.

Maar – kennen jullie de vijf talen van de liefde?

Waarderen met woorden, tijd en aandacht geven, aanraken, cadeaus geven en ... dienen.

Je kunt van elkaar houden door elkaar te dienen. Ik kan van Janneke houden door 's avonds voor haar de afwasmachine in te ruimen en de keuken netjes te maken.

Als je die vijf talen nu eens toepast op hoe wij van God houden, wat krijg je dan? Dan krijg je bijvoorbeeld dit: [dia 8]:

- Woorden van liefde: Hem aanbidden, loven en prijzen.
- Tijd maken: Bijbel, gebed, kerkdienst
- Cadeau's geven – mijn leven 'een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst', Romeinen 12,1
- Dienen – dingen voor Hem doen, Hem helpen, je voor Hem inzetten.

De laatste twee horen er bij. Echt van God houden – dat is ook dat je hele leven een cadeau voor God is. Dat is ook God dienen.

Godsdienst = liefde.

Tenminste, zegt Jacobus, als het reine en zuivere godsdienst is. Dat is de taal van de tempel en van het offer. [dia 9] Net zoals in Romeinen 12,1: mijn leven 'een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst'.

Wij hebben geen tempels meer. We gaan niet meer met dieren naar een altaar. Dus klinkt dat voor ons wat gek.

Maar de grap is: we hebben geen tempels meer nodig, omdat wij samen tegenwoordig de tempel zijn. Wij als gelovigen, wij zijn

de tempel van de Heilige Geest.

We hebben geen offers meer nodig, omdat wij net als Jezus onszelf aan God mogen offeren.

Heel ons leven één groot creatief mooi offer voor God.

Dat is van God houden: zoals het past bij God.

Rein. Niet vies. Zonder vlekken.

Zuiver. Puur en echt. Niet gemengd met vervuiling.

Heilig. Aan God gewijd. Zoals het past bij God.

God welgevallig. Dus, dat God er plezier aan beleeft.

Vind je dat te gek worden?

Ja beste dominee, we blijven mensen.

Ik wil best naar de kerk komen, maar zeur me verder niet aan mijn hoofd.

Denk nog eens aan Thomas en Mirjam.

Als Thomas zegt: 'Zeg, ik wil best met je zoenen. Ik wil met je uit. Maar naar je oma, nee, dat wordt te gek.'

Is dat echte liefde? [dia 10]

5. De Bijbel belooft ons zoveel.

Te gekke liefde van God.

God geeft zichzelf.

De Here Jezus.

Die voor ons sterft.

Die in ons wonen wil.

De Heilige Geest.

Die Gods liefde in onze harten wil leggen.

Die ervoor zorgt dat wij net zo blij met God worden als Jezus dat was.

Jezus' karakter in ons.

Reine, zuivere, godsdienst.

Weet je?

Gods woord belooft ons: als Jezus in jouw leven is, als de Heilige Geest in jou woont, dan kan dat.

Echt van God houden.

Reine, zuivere godsdienst.

Het kan! [klik]

Luister naar dat woord van God

Luister naar de wet van God die je vrij maakt.

Bid dat die woorden in jouw leven ontvangen worden.

Bid dat die woorden in jouw leven vrucht dragen.

Bid dat jij die woorden in praktijk brengt.

Dat is echte liefde!

Dat belooft de Bijbel!

Daar gaat het evangelie over, het goede nieuws van Jezus Christus!

Daar gaat de wet over.

Kijk in die spiegel. [dia 11]

Wat doe je als je 's morgens in de spiegel staat?

Als ik me scheer, dan zeep ik me in. Ik zorg dat overal op wangen en kin zeep zit. Ik scheer alle zeep weg. Goed controleren of het echt glad is, of alle baardhaartjes weg zijn.

Dus je gebruikt een spiegel om te controleren hoe je eruit ziet, en dan jezelf op te knappen. Door te scheren, je haar te kammen, je op te maken.

Spiegel jezelf zo in de wet – als de wet die ons vrij wil maken. De wet die uiting is van Gods liefde. God houdt van jou – daarom geeft Hij je de wet. Dat vind je misschien gek, maar zo is het wel. De wet in een totaalpakket: met Jezus die voor ons sterft en in ons woont. Met de Heilige Geest die in ons woont om de wet in ons hart te schrijven.

Kijk wat er niet klopt, bid om verandering, vraag om de leiding en de kracht van de Heilige Geest, dat Jezus het in jou doet, en ga het anders doen!

6. Moet ik concreet worden? Jacobus wordt ook heel concreet. [dia 12]

Je tong beteugelen. [klik] Wat doe jij met je tong? Of met je vingers op je toetsenbord?

Je kunt ermee schelden, vloeken, roddelen, liegen, foute grappen vertellen, te scherp uit de hoek komen.

Beheers je tong, anders is je godsdienst vergeefse moeite.

Weduwen en wezen bijstaan in hun nood. [klik] Die wees, die weduwe, ze staan voor iedereen die sociaal zwak is. Mensen in nood – dus er zijn echte problemen. Te weinig eten, kleren, geld. Misschien worden ze wel uit huis gezet.

Doe iets – als het in jouw buurt gebeurt.

Help hen. Dat is reine en zuivere godsdienst.

Je in acht nemen voor de wereld. [klik] Oppassen dat je niet door de wereld meegetrokken wordt. Hebzucht. Zoeken naar dingen waar je mee kunt pronken – een mooie partner, auto's, huizen, kleren, een boot. Trots, jezelf profileren. Kijk mij eens! Dat zuigt je zo maar mee. Pas ervoor op. Niet gewoon gaan vinden wat op TV gewoon lijkt als het om relaties gaat –als je net wat hebt al samen in bed belanden, vreemd gaan, scheiden.

En onberispelijk blijven. [klik] Niks op aan te merken.

Niks op aan te merken? Kan dat?

Als je gereformeerd bent opgevoed, dan heb je misschien meegekregen dat we zondaren blijven. Hoe kan Jacobus dan zeggen, dat we onberispelijk moeten zijn?

Maar let op: als je denkt dat je Gods liefde kunt verdienen door heel volmaakt te zijn, nou, dan vergis je je inderdaad. Denk je dat wij ervoor kunnen zorgen dat God van ons gaat houden? Vergeet het.

Maar daar heeft Jacobus het niet over.

Jacobus kun je vergelijken met een vriend van Thomas, als die hoort wat Thomas gedaan heeft.

'Thomas, wat ben je lomp geweest tegen Mirjam! Zie je wel wat een prachtige vriendin je hebt?

Kom op Thomas, zorg dat je Mirjam niet kwetst.

Maak niet weer zulke fouten. Wil je d'r kwijt of zo?'

De oneindig grote God houdt van ons!

Kom op mensen, zegt Jacobus, doe niet zo lomp.

Heb je wel door wat voor geweldige God je hebt?

Zeggen dat je van God houdt, zeggen dat je gelooft, en je dan

niks aantrekken van wat God zegt? Niks doen met zijn woord?
Waar ben je dan mee bezig? [dia 13] Is dat ware liefde?
Geloof, liefde zonder daden is dood.

Luister naar God

Proef, geniet van zijn liefde.

En hou van Hem.

Niet maar een beetje, maar helemaal.

Hou van Hem – laat het merken in wat je doet!