

# Johannes 14:1-3 en 28 – Hemelvaart: op weg naar thuis

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: [hmveurink@gmail.com](mailto:hmveurink@gmail.com). Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

## Liturgie

- Zingen: LvK Lied 457 : 1, 3 en 4
- Stil gebed
- Votum en groet
- Zingen: Psalm 47 : 1, 3 en 4
- Gebed
- Kinderen naar club
- Lezen: Johannes 13 : 36 – 14 : 14 en 14 : 27 – 31
- Zingen: Psalm 84 : 1 en 2
- Preek over Johannes 14 : 1 – 3 en 28
- Zingen: Opwekking 520
- Kinderen terug
- Kinderlied: 'Zeg het voort'
- Lezen wet
- Zingen: GKB Gezang 164 (canon)
- Gebed
- Collecte
- Zingen: Opwekking 366
- Zegen

## *Preek: Hemelvaart: op weg naar thuis*

### Inleiding

dia 1 – zwart

'Ik wil nog niet naar huis!'

Dat heb ik heel vaak gezegd.

Bijvoorbeeld als we gingen logeren bij mijn opa en oma.

Ik had het daar zo naar mijn zin dat ik echt niet terug naar huis wilde.

En wat was het een teleurstelling als we toch weg moesten!

Ik heb heel wat keren huilend in de auto gezeten.

Gelukkig was dat na een paar minuten dan wel weer over, en was ik ook wel weer blij als we weer thuis waren.

dia 2 – regen

Thuis is een bijzondere plek.

En als je lang in de auto hebt gezeten

of als je door de regen naar huis moest fietsen, ben je blij dat je er bent.

Als je in het ziekenhuis ligt, ben je blij als je weer naar huis mag.

Of stel je voor dat je soldaat bent, en een paar maanden naar een ver land moet,

wat is het dan fijn om weer thuis te komen!

'Thuis', daar worden veel liedjes over gezongen.

Laten we er even eentje luisteren,

een van mijn favorieten in de auto op weg naar huis, het liedje 'thuis' van Elly en Rikkert.

dia 3 – filmpje

dia 4 – zwart

'Thuis is meer dan een huis.'

Veel beter kan ik het ook niet zeggen.

Thuis is je eigen plek, een plek waar het veilig is,

waar je precies weet waar alles staat, en waar je je thuis voelt.

Pas als je een tijdje weg bent geweest, besef je weer goed hoe bijzonder thuis is.

Niets kan op tegen thuis.

## **1. Jezus komt thuis**

dia 5 – Jezus komt thuis

Vandaag vieren we hemelvaartdag.

Met Pasen hebben we gevierd dat Jezus is opgestaan uit de dood.

In de weken na Pasen heeft Jezus zich nog verschillende keren laten zien.

Maar met hemelvaart komt daar een einde aan:

Jezus is niet meer in ons midden.

In Johannes 14 bereidt Jezus zijn leerlingen daar op voor.

Jezus vertelt dat hij niet lang meer bij de leerlingen zal zijn.

Wat Jezus zegt is: 'ik moet naar huis, hier ben ik niet thuis, dat ben ik in het huis van mijn Vader.'

Hemelvaart is dus heel simpel: Jezus komt thuis.

Dat kunnen we heel moeilijk maken

door te vragen waar Jezus dan precies is.

De hemel, het huis van de Vader, waar is dat?

Is dat ver achter de sterren?

Of in een of ander parallel-universum?

dia 6 – thuis is geen gebouw of plek

Maar dat is niet waar het om gaat.

Denk nog maar even terug aan dat liedje:

'thuis is meer dan een huis.'

Je kunt in een luxe huis wonen op een prachtige plek en je er toch niet thuis voelen.

Dan heb je wel een huis, maar geen thuis.

Thuis is een plek waar het veilig is.

In een ander liedje over thuis zien,

je kent het misschien van IKEA-reclames, wordt gezongen:

'home is wherever I'm with you',

thuis is overal waar ik bij jou ben.

Voor mij klopt dat in ieder geval wel:

ik voel me thuis als ik bij Hanneke en Daniël ben,

als we bij familie zijn,  
maar ook als we koffie drinken na de kerkdienst,  
of als we, zoals vanmiddag, een gemeentedag hebben.  
Thuis is geen plek, geen gebouw,  
thuis heeft alles te maken met relaties,  
dat je niet alleen bent, dat je veilig bent bij elkaar.

dia 7 – thuis is bij de Vader  
Bij hemelvaart is dat ook zo.  
Jezus komt thuis.

Dan gaat het er niet om dat hij naar een bepaalde plek gaat.  
Het gaat er om dat hij weer bij zijn Vader is.  
Thuis is waar de Vader is.  
Vader en Zoon worden herenigd.

Dat is lang geleden: Jezus is al heel lang niet thuis geweest.  
Met het kerstfeest vieren we elk jaar dat Jezus mens is  
geworden.

Jezus verliet zijn thuis om bij mensen te komen wonen.  
Met hemelvaart gaat hij eindelijk weer terug naar zijn eigen  
plek,  
waar zijn Vader is en waar het veilig is.

Hoe langer Jezus op aarde is, hoe meer hij naar huis verlangt.  
In Johannes 17, vlak voor Pasen, bidt Jezus er ook om:

‘Vader, verhef mij nu tot uw majesteit,  
tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.’  
Jezus is niet mens geworden om altijd in ons midden te  
blijven.

Zijn missie is volbracht, nu mag hij thuiskomen,  
zijn plek bij de Vader weer innemen.

## **2. Gescheiden van Jezus**

dia 8 – hemelvaart vieren: vreemd?

Dat is mooi, voor Jezus.

Hij is lang weg geweest, maar nu eindelijk thuis.

Maar hij laat wel mensen achter.

Zelfs zijn beste vrienden kunnen niet met hem mee!

Ik vind hemelvaart de moeilijkste van de christelijke feesten.  
Dat Kerst een feest is, snap ik, de geboorte van Jezus is  
prachtig,  
dat Goede Vrijdag een feest is, snap ik, want dat is het feest  
van Jezus liefde,  
dat Pasen een feest is, snap ik, de dood heeft niet meer het  
laatste woord,  
en dat Pinksteren een feest is, snap ik ook, God laat ons niet  
alleen.

Maar hemelvaart?!

Wat kun je daar nu aan vieren?

Elke keer als het hemelvaartsdag is, denk ik:

was Jezus maar nooit vertrokken.

Waarom laat hij ons achter?

Hemelvaart voelt een beetje aan als een begrafenis.

Het is het feest dat Jezus er niet meer is...

Het zou toch geweldig zijn als Jezus nog gewoon onder ons  
was?!

Wat een discussies had ons dat bespaard!

En de wereld had er vast ook heel anders uitgezien.

Het is maar vreemd om met hemelvaart feest te vieren.

dia 9 – was dat het dan?

Petrus zit ook met die vraag.

Hij vraagt Jezus: 'waarom kan ik u nu niet volgen?'

Petrus zegt wat iedereen denkt.

Ze snappen er niets van: Jezus is toch juist voor hen gekomen?

Waarom zou hij dan nu al afscheid moeten nemen?

Jezus zegt steeds dat hij naar huis gaat,

en de gezichten van de leerlingen betreft.

Ze worden ongerust, bang en moedeloos.

Is dit het dan?

Als het zo ver is, kunnen ze er nog steeds niet bij.

Ze zijn er bij als Jezus omhoog 'zweeft'.

Ze staren in de lucht om niets van deze laatste momenten te  
verliezen.

Ook als Jezus al lang aan het zicht onttrokken is blijven ze staren,  
ze hopen nog een glimp van Jezus te kunnen zien.

Jezus gaat naar huis.  
Hij laat de leerlingen en ons achter.  
Het is prachtig voor Jezus dat hij thuis is,  
maar wij zijn van hem gescheiden.  
Is hemelvaart wel zo'n feest?

### **3. Jezus brengt thuis**

dia 10 – hemelvaart is geen 'einde verhaal'  
Jezus beseft dat het afscheid moeilijk zal zijn.  
Hij weet dat het allerlei vragen zal oproepen.  
Daarom bereidt Jezus zijn leerlingen er in Johannes 14 al op voor.  
Hemelvaart lijkt misschien helemaal niet zo feestelijk.  
Maar Jezus houdt het steeds weer voor:  
'wees niet ongerust, vertrouw, verlies de moed niet, wees blij.'  
Want hemelvaart is niet het einde.

Eén ding doet Jezus niet:  
op de waaromvraag van Petrus gaat hij niet in.  
Petrus vraagt waarom we Jezus nu niet kunnen volgen.  
Jezus geeft er geen reden voor.  
Ik ga daar dus ook niet naar raden.  
Jezus doet wel iets anders.  
Hij weet wat achter de vraag van Petrus zit.  
Petrus is bang om Jezus definitief kwijt te raken.  
Petrus denkt dat als Jezus thuis is, het 'einde verhaal' is.  
Jezus stelt hem gerust.

dia 11 – Jezus' thuis wordt ons thuis  
Jezus gaat naar huis, ja, maar hij doet meer:  
hij wil ons ook thuis brengen.  
Jezus' thuis bij de Vader wordt dan ook ons thuis!  
Hemelvaart is niet 'die zien we nooit meer terug'.

Jezus trekt zich niet terug van de wereld  
om weer goede tijd samen met zijn Vader te hebben.  
Hij is er juist bezig een plaats voor ons te maken,  
om ons thuis te brengen.  
Wat je je daar precies bij voor moet stellen, weet ik niet,  
maar waar het om gaat: we mogen Jezus volgen.  
Zijn thuis wordt ons thuis.

dia 12 – we zijn nu nog niet thuis  
Maar dan zijn we nu dus nog niet thuis!  
Hoe mooi je huis in deze wereld ook is,  
je geld, je prestaties, je imago, het is niet thuis!  
Hemelvaart vertelt dat je niet thuis bent.  
Zo lang je niet bij de Vader bent, ben je niet thuis.  
Je hoort niet bij een wereld waar het recht van de sterkste  
geldt.  
Je hoort niet bij een wereld waar geld gelukkig maakt.  
Je hoort niet bij een wereld waar ieder zijn eigen leven  
probeert te maken.  
Thuis is bij de Vader.

Inmiddels zijn er al heel wat jaren verstreken.  
Jezus heeft beloofd dat hij terugkomt, maar het wachten duurt  
lang!  
Dat kan je best onrustig maken.  
Wat mij dan wel helpt is te bedenken  
de mensen na Adam en Eva nog veel langer op Jezus hebben  
moeten wachten.  
Houd de moed er in!

#### **4. Verlangen naar thuis**

dia 13 – verlangen naar thuis  
Als je door de regen moet fietsen,  
wil je graag snel thuis zijn.  
In die regen leven we allemaal:  
we wachten op Jezus die ons thuis brengt.  
Hemelvaart is een uitnodiging om te verlangen naar thuis.

dia 14 – er mist iets

Soms vraag ik mijzelf af of ik wel naar dat thuis verlang.

Want ik voel me hier in Franeker ook best thuis!

Er zijn zo veel mooie dingen om voor te leven.

Ik zou dat allemaal niet willen missen.

Wat ik heb, dat ken ik,

en wat ik krijg, dat moet ik maar afwachten.

Als het leven een beetje meezit, is het leven ook wel prima zo.

En dat mag!

Verlangen naar thuis betekent niet dat je alles op aarde stom moet vinden.

God heeft het gemaakt, hij vindt het zelf ook waardevol!

Zo waardevol dat zelfs Jezus een lichaam kreeg.

Dat lichaam is hem nooit meer afgepakt.

God wil verder met deze aarde en met onze lichamen.

Maar het is pas thuis als hij er is.

Verlangen naar thuis betekent dat je dat mist,

dat je het heel goed naar je zin kunt hebben,

maar verlangt naar de Vader.

Er is meer dan het leven dat je kent.

dia 15 – richt je hart op thuis

Dat verlangen bepaalt hoe je in het leven staat,

hoe je naar de wereld kijkt.

Als je graag thuis wilt zijn,

dan is het niet zo belangrijk hoe veel geld je hebt,

of wat je in je leven hebt gepresteerd.

Daar hoef je niet meer in op te gaan.

Je hart is niet op die dingen gericht, maar op thuis.

Waar God is, waar echte liefde is.

dia 16 – laat zien wat thuis is

En dat is niet maar afwachten

tot Jezus ons uit deze 'grote boze wereld' komt verlossen.

Als je niet thuis bent, kun je nog wel laten zien wat je thuis is,



en hoe het er thuis aan toe gaat.

Een Nederlander in Frankrijk kan bijvoorbeeld iets van Nederland laten zien

door stampot te maken voor zijn Franse vrienden.

Als het goed is, is aan christenen ook te zien wat hun thuis is:

een plek waar het goed is tussen God en ons en tussen elkaar.

De kerk is een beginnetje daarvan.

Van niet opgaan in alle dingen van de wereld,

maar te leven met God en met elkaar,

en zo ook dat verlangen naar huis te voeden.

Amen